

Η αναπνοή μας

Μάρτης απογοήτευσης!

Το μήνα αυτό κυριαρχούν οι κινητοποιήσεις των πολιτών, που μαζικά αντιτίθενται σε αυτό που η Κυβέρνηση αποκαλεί ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Κάποιοι έχουν πλήρη εικόνα των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν οι αλλαγές που φέρνει ο νόμος στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, στον χρόνο συνταξιοδότησής τους, στην σύνταξη που θα πάρουν. Κάποιοι ίσως δίνουν την μάχη κόντρα στις κυβερνητικές επιλογές από κομματικό καθήκον, η από συντεχνιακή αντίληψη.

Ένα είναι βέβαιο. Είναι γενική η αίσθηση - σαυτούς που δεν ψήφισαν αλλά και σε αυτούς που ψήφισαν αυτή την Κυβέρνηση - ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση αλλά απλές επιμέρους ρυθμίσεις διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα. Διοικητικά, έχουμε την ομοσπονδοποίηση ανεξάρτητων ταμείων, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο διοικητικής γραφειοκρατίας. Οικονομικά σημαίνει περιορισμούς στις συντάξεις, σε χρήμα και χρόνια. Αυτό που μένει αλώβητο, είναι η χαοτική κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα, με θύμα πάντα τους ασθενέστερους.

Μεταρρύθμιση σημαίνει ανατροπές, σημαίνει ρήξεις με παγιωμένες αντιλήψεις. Μεταρρυθμιστής είναι αυτός που αποφασίζει ανατροπές, τις προβάλλει και πείθει, εξασφαλίζει υποστηρικτές μέσα στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο αρνητές των επιλογών του. Και εδώ δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε την αναγνώριση μιας ανάγκης για μεταρρύθμιση, ως στήριξη για οτιδήποτε βαπτίζει κάποιος μεταρρύθμιση.

Μάρτης αισιοδοξίας.

Μέσα στην γενική απογοήτευση, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ανοίγει μια πόρτα στην αισιοδοξία.

Μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ προσδοκούν την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών, που μήνες τώρα έχουν οδηγήσει σε μια επικίνδυνη εσωστρέφεια. Οι απογοητευμένοι πολίτες - που υφίστανται τις επιπτώσεις μιας αδιέξοδης πολιτικής - ελπίζουν στην άσκηση μιας υπεύθυνης και δυναμικής αντιπολίτευσης που θα συγκρατήσει τις εξελίξεις σε βάρος του εισοδήματός τους, της ασφάλειας και σιγουριάς που θέλουν να νοιώθουν στο σπίτι και στη δουλειά, σε βάρος των εθνικών μας θεμάτων και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Όλοι οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλο μια ανούσια ηθικολογία, δεν αρκούνται πια σε γενικές διακηρύξεις με τις οποίες όλο το πολιτικό σύστημα τους βομβαρδίζει, δεν δέχονται συνεχείς κραυγές διαμαρτυρίας, που απλά ικανοποιούν το αίσθημα αγανάκτησης που κυριαρχεί.

Ζητούν πειστικές απαντήσεις για προωθημένες πολιτικές. Ζητούν απαντήσεις στα απλά και καθημερινά τους προβλήματα. Ζητούν να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν την ψήφο τους. Τα εκέγγυα που διαθέτουν για την ειλικρίνεια των προθέσεων, το ιδεολογικό τους υπόβαθρο, την γνώση, τις εμπειρίες και την προοπτική μιας αποτελεσματικής εφαρμογής όσων διακηρύττουν.

Απογοητευμένοι από την κυβερνητική πολιτική, θέλουν να ελπίζουν ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει το δρόμο μιας αλλαγής στην διακυβέρνηση της χώρας.

Η Συντακτική Ομάδα

Χαμηλότερες συντάξεις χωρίς βιωσιμότητα στο σύστημα

Η ομιλία της Άννας Διαμαντοπούλου στη Βουλή για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο



Κατά την συζήτηση του «ασφαλιστικού» στην Βουλή, γενική ήταν η διαπίστωση ότι αντί μεταρρύθμισης στην κοινωνική ασφάλιση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιορίζεται σε αποσπασματικές ρυθμίσεις εισπρακτικού κυρίως χαρακτήρα, και ουσιαστική επιδείνωση του διοικητικού και οικονομικού «αλλαλούμ» που επικρατεί στα πολυάριθμα ασφαλιστικά ταμεία. Ο νόμος αυτός θίγει άμεσα τις γυναίκες, οδηγεί σε γενικευμένη αύξηση των ορίων ηλικίας και δραστητική μείωση των επικουρικών συντάξεων, δημιουργεί μια δαιδαλώδη διοικητική δομή και περιπλέκει αντι να απλουστεύει τις διαδικασίες υπολογισμού των συντάξεων.

Η κ. Άννα Διαμαντοπούλου στην ομιλία της - που παρουσιάζουμε στην συνέχεια - έθεσε με απόλυτη σαφήνεια την πολιτική διάσταση μιας πραγματικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη ο τόπος, και αναφέρθηκε τόσο στα μέτρα που πήρε το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση όσο και στην προγραμματική πρόταση του. Ειδικότερες αναφορές για επιμέρους ρυθμίσεις έκανε στην δευτερολογία και τριτολογία της.

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την ομιλία της Υπουργού προφανώς αλλάζει το περιεχόμενο της δικής μου ομιλίας, γιατί η Υπουργός ξεκίνησε ουσιαστικά «κουνώντας» το χέρι της προς τη Βουλή και μας είπε ότι έξι μήνες πριν ο ελληνικός λαός ψήφισε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό!

Κυρία Υπουργέ, δεν είναι 2.000.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή με σφιγμένη την ψυχή για το μέλλον τους, δεν είναι τα συνδικάτα όλων των επαγγελματικών τάξεων στους δρόμους, δεν είναι αναστατη όλη η ελληνική κοινωνία, δεν γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα στη Βουλή επειδή τηρείτε την υπόσχεσή σας απέναντι στον ελληνικό λαό! **Ήρθατε έξι μήνες μετά να κάνετε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είπατε.** Γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα μεγάλο ψέμα του Πρωθυπουργού απέναντι στον ελληνικό λαό. Και αυτό γιατί και οι συντάξεις μειώνονται και τα όρια αυξάνονται. Επομένως, μην έχετε απορία για το τι συμβαίνει και σας παρακαλούμε να μην έχετε αυτό το ύφος της αγανάκτησης απέναντι στην κριτική την οποία σας κάνουμε.

Απαντήσατε σε πολλά θέματα στα οποία θα επανέλθω βεβαίως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και η Εισηγήτριά μας. Αλλά επειδή επανέρχεται συνεχώς στο θέμα των ταμείων, νομίζω ότι, εάν θέλουμε να δίνουμε νόυμερα, πρέπει να πούμε με ακρίβεια πως παραλάβαμε τα αποθεματικά των ταμείων, ποιά ήταν η **περιουσία των ταμείων το 1993 - που ήταν 3.000.000.000 ευρώ - και τι παραδώσαμε το 2004, που ήταν 24.000.000.000 ευρώ.** Εκεί θα συγκρίνουμε την πολιτική του Π.Α.Σ.Ο.Κ. και εκεί θα συγκρίνουμε τι παραλάβαμε και τι παραδώσαμε.

η **περιουσία των ταμείων** το 1993 - ήταν **3.000.000.000 ευρώ** - και αυτή που **παραδώσαμε** το 2004, ήταν **24.000.000.000 ευρώ.**

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα και όλες αυτές τις ημέρες, συζητούμε το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ως Κυβέρνηση και **οφείλουμε ως κόμματα της Αντιπολίτευσης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εκεί που συμφωνούμε προς την κατεύθυνση της απόσυρσης του νομοσχεδίου ή όποιων άρθρων είναι δυνατόν,** ώστε να απαντήσουμε και στα αιτήματα του ελληνικού λαού. Το λέω αυτό, γιατί θα περιμέναμε στην πρόταση και στην τακτική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για την ψήφιση κατ' άρθρο να έχουμε τη συνεργασία όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

οφείλουμε ως κόμματα της Αντιπολίτευσης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εκεί που συμφωνούμε

Η Βουλή δεν είναι μόνο «λόγος», είναι και πολιτική αναμέτρηση. Ζητάμε να ψηφιστεί το κάθε άρθρο, χωριστά, γιατί πρέπει πια όχι μόνο οι κομματικές «οντότητες», αλλά ο κάθε Βουλευτής - και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι πάρα πολύ εύκολα στα ραδιόφωνα και στις περιφέρειές τους διατυπώνουν τις αντιφάσεις και τις αντιρρήσεις τους με τα άρθρα - να πουν μέσα στη

Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε επίσης...

- Αλλαγή μοντέλου ασφάλισης
- Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το Ασφαλιστικό
- Συνέδρια ΠΑΣΟΚ, μνήμες - προοπτική
- 8ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
- «από το βήμα της Βουλής»



Συνέχεια από την σελ. 1

Βουλή την πραγματική τους άποψη. Αντ' αυτού βλέπουμε τα άκρα του φάσματος της Βουλής, δηλαδή το ΛΑΟΣ και το ΚΚΕ, να φεύγουν από τη Βουλή, να ρίχνουν την ασπίδα ουσιαστικά, να μην κάθονται να αναμετρηθούμε σε κάθε ψηφοφορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα πραγματικά να είναι οι συνάδελφοι του ΚΚΕ εδώ μέσα, να δούμε ότι **οι αγώνες είναι παντού, είναι και στο δρόμο με τα πλακάτ, είναι και μέσα στη Βουλή μέρα με την ημέρα.** Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και τόσες μέρες.

Έρχομαι τώρα στο νόμο Ρέππα, στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός αλλά αναφέρθηκε και ο κ. Αλαβάνος. Το 2004 όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε την Κυβέρνηση, υπήρχε ο νόμος Ρέππα. Ο νόμος αυτός **σύμφωνα με τις ελάχιστες μελέτες οι οποίες έχουν καταθεθεί ολοκληρωμένες και είναι αυτές του ILO (σ.σ. Διεθνές Γραφείο Εργασίας)**, έλεγε ότι εάν εφαρμοζόταν αυτός ο νόμος, **το ασφαλιστικό σύστημα είχε μπροστά του έναν ορίζοντα τριάντα χρόνων.** Και ο νόμος αυτός είχε μία σειρά θετικών διατάξεων για τους Έλληνες πολίτες.

23 διατάξεις του νόμου Ρέππα ανέτρεψαν προηγούμενα καθεστώτα του νόμου Σιούφα

Ο κ. Αλαβάνος, κοινοβουλευτικός επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά από το βήμα αυτό αντιμετώπισε πάλι τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο τρόπο ζητώντας από τη Νέα Δημοκρατία να αποσύρει το νόμο και από το ΠΑΣΟΚ να αποσύρει το νόμο Ρέππα. Αυτό που θα περιμέναμε από το Συνασπισμό είναι να ενωθούμε τα κόμματα του μεγάλου χώρου της κεντροαριστεράς απέναντι σε μία απολύτως νεοφιλελεύθερη, συντηρητική και σε βάρος του λαού μεταρρύθμιση και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν 23 διατάξεις του νόμου Ρέππα οι οποίες ουσιαστικά ωφελούν τον Έλληνα πολίτη, ανατρέπουν προηγούμενα καθεστώτα του νόμου Σιούφα και σε μία πολύ δύσκολη εποχή – γιατί θυμίζω ότι εκείνη την εποχή είχαμε την ΟΝΕ, τα μεγάλα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων και μία σειρά από προβλήματα που έτρεχαν στη χώρα. Αλλάζει το σκηνικό με τον νόμο Ρέππα. Δίνουμε σύνταξη για τριάντα πέντε έτη ασφάλισης με το 70% αντί του 60% των αποδοκών, και παρέχουμε 472 ευρώ για τον συνταξιούχο γήρατος αντί για 180 ευρώ, που προέβλεπε η μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας. Θεσμοθετούμε τα 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας - όπως έρχεται σήμερα - και άλλες 20 διατάξεις, τις οποίες καταθέτω, γιατί νομίζω πια ότι δεν μπορούμε ούτε ένα λεπτό να αποδεχτούμε αυτόν τον συμψηφισμό.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποδεχτεί ούτε μία υποψία του «ίδιοι είναι»

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποδεχτεί ούτε μία λέξη, ούτε μία παρατήρηση, ούτε μία υποψία του «ίδιοι είναι», ούτε μία υποψία συμβιβασμού και συμψηφισμού ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Σήμερα δίνουμε μία μάχη απέναντι σε ένα συντηρητικό νομοσχέδιο. Ελάτε να ενωθούμε, για να δείτε ότι μπορούμε -γιατί θα έχει πολλά ρήγματα η Νέα Δημοκρατία και πολλοί Βουλευτές της έχουν επισήμως διατυπώσει τις αντιρρήσεις τους- να μην ψηφιστεί. **Να μην ψηφιστούν όλα αυτά τα άρθρα που αφορούν τις μητέρες, αφορούν 400.000 ανασφάλιστους, ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, στις τράπεζες, όλα αυτά τα «ρετιρέ» που παρουσιάζει η Κυβέρνηση, που ουσιαστικά πάμε σε αλλαγές που χαμηλώνουν όλες τις συντάξεις χωρίς βεβαίως να εξασφαλίζουν καμία βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.**

αλλαγές που χαμηλώνουν όλες τις συντάξεις προς τα κάτω χωρίς να εξασφαλίζουν βιωσιμότητα του συστήματος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε πολλά εδώ για το διάλογο που γίνεται και τι σημαίνει κοινωνική διαβούλευση. Είχα την τύχη να είμαι πέντε χρόνια Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρακολουθώ από κοντά και να συμμετέχω σε δημόσιες διαδικασίες σε πολλές χώρες οι οποίες προχώρησαν σε ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει χώρα στην οποία η κυβέρνηση να μην έχει καταθέσει ούτε ένα χαρτί, παρά μόνο να καταθέτει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και σε δεκαπέντε μέρες να ψηφίζεται.

Να θυμίσω τη Σουηδία που έστειλε σε κάθε πολίτη τις αλλαγές που θα είχαν οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης, την Ισπανία που κράτησε οκτώ χρόνια ο διάλογος, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου χρειάστηκε να καθίσουν στο τραπέζι των διαλόγων ινστιτούτα, πανεπιστήμια για να κάνουν αναλογιστικές μελέτες; **Πουθενά δεν υπήρξε αυτή η προχειρότητα και αυτή η απαξίωση της έννοιας του διαλόγου.**



Τώρα, μία μεγάλη διαφορά για να τελειώσω με αυτή. **Η αλλαγή αυτή - γιατί δεν έχει καμία σχέση με μεταρρύθμιση - έχει ένα τελικό αποτέλεσμα.** Δεν έχει καμία αρχή. Δεν βασίζεται σε αρχή. Έχει ένα αποτέλεσμα. **Όλες οι συντάξεις θα είναι χαμηλότερες, ενώ την ίδια στιγμή δεν θα υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.**

Εμείς βεβαίως ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας για να καταθέτουμε μόνο τις αντιθέσεις μας. Εμείς έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία βασίζεται στη λογική και στην ανάλυση όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις σοσιαλδημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Και το λέω γιατί υπάρχει μια κοινή λογική.

Εμείς προτείνουμε μια μεταρρύθμιση με βάθος δεκαετίας, που στο τέλος της δεκαετίας θα υπάρχει μία σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται με κοινό τρόπο για όλους. Αρα θα υπερβούμε τις υπάρχουσες αδικίες, γιατί υπάρχουν αδικίες στο συγκεκριμένο σύστημα, γιατί υπάρχουν αδικίες και υπάρχουν προνόμια, τα οποία οφείλονται σε διάφορες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Μια σύνταξη η οποία θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συνταξιούχους και θα έχει δύο μέρη: τη βασική σύνταξη, η οποία θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, που ο καθένας θα χτίζει μόνος του, ώστε να μπορεί να ρυθμίζει το τελικό αποτέλεσμα. Εκεί θα υπάρξει και η τριμερής χρηματοδότηση.

στόχος δεκαετίας: βασική σύνταξη και ανταποδοτικό τμήμα, με τριμερή χρηματοδότηση

Έχοντας ως συγκεκριμένο στόχο δεκαετίας αυτή τη βασική σύνταξη και το ανταποδοτικό τμήμα, προτείνουμε ένα σύνολο αλλαγών, που μία από αυτές αφορά τις τρεις ομάδες ταμείων και βάζουμε σε μια δεκαετία όλες τις προϋποθέσεις, ώστε αυτά τα ταμεία να μπορέσουν πραγματικά να αποδώσουν και όχι αυτό το διοικητικό και γραφειοκρατικό μείγμα που καταθέτει η Κυβέρνηση, το οποίο ουσιαστικά ανακατεύει χρέη και εισφορές και καταλήγει σε χαμηλότερη σύνταξη.

η Κυβέρνηση ανακατεύει χρέη και εισφορές και καταλήγει σε χαμηλότερη σύνταξη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η δήθεν μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και όλες οι άλλες. Δημόσιος τομέας με το ΑΣΕΠ το οποίο καταρρακώθηκε, φορολογική μεταρρύθμιση με μεταφορά βαρών σε βάρος των ασθενέστερων, ασφαλιστικό σύστημα με χαμηλότερες συντάξεις. Γι' αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και στο πεζοδρόμιο, αλλά και μέσα στη Βουλή μέχρι την τελευταία μέρα.»

Ευχαριστώ.

«Αλλαγή μοντέλου ασφάλισης»

Γράφει η Γενιά των 700 ευρώ

Από το g700.blogspot.com



Ζούμε για πολλοστή φορά φέτος στον έντονο ρυθμό του Ασφαλιστικού. Το σκηνικό της σύγκρουσης έχει ήδη στηθεί, οι πρωταγωνιστές έχουν λάβει θέσεις μάχης.

Κανείς δεν μας λέει ολόκληρη την αλήθεια.

Η αλήθεια είναι απλή και πονάει: όταν η προοπτική του διανεμητικού συνταξιοδοτικού συστήματος είναι τα ισχυρά και αυξανόμενα ελλείμματα λόγω γήρανης του πληθυσμού, τότε τίθεται επιτακτικά και με πιεστικό τρόπο το ζήτημα της μετάβασης σε ένα άλλο σύστημα ασφάλισης, κεφαλαιοποιητικό ή μικτό. Εκτός και αν προτιμάμε να δουλεύουμε μέχρι τα 70+ για συντάξεις πέννας ή να φορτώνουμε με χρέη τις επόμενες γενιές για να ζούμε εμείς καλά.

Ο ενεργός πληθυσμός ηλικίας 15-65 μειώνεται, ενώ οι δικαιούχοι αυξάνονται.. Ως αποτέλεσμα το κόσμα ανάμεσα σε όσους εισφέρουν (εργαζόμενους και εργοδότες) και τους δικαιούχους (συνταξιούχους) διογκώνεται, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα τεράστιο κενό χρηματοδότησης.

Υπ' αυτές τις συνθήκες ανατροπής του βασικότερου κανόνα για την ομαλή λειτουργία του διανεμητικού συστήματος, το ασφαλιστικό δε είναι δυνατό να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμο ούτε με περικοπές, ούτε με συμμάζεμα του τύπου ενοποιήσεις ταμείων, πάταξη της εισφοροδιαφυγής, όσο ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ και χρήσιμες κι αν είναι οι τελευταίες.

Μήπως, όμως, θα λυθεί με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης;

Όχι, διότι το ζητούμενο με τα ασφαλιστικά ελλείμματα δεν είναι πως θα τα κρύψουμε μεταθέτοντας τα σε διαφορετικά θεσμικά επίπεδα, για παράδειγμα στον κρατικό προϋπολογισμό ή το δημόσιο χρέος.

Το ζητούμενο είναι να πάψουν να δημιουργούνται ελλείμματα τα οποία υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του

συστήματος, τις ίδιες δηλαδή τις συντάξεις, διαβρώνουν την αλληλεγγύη των γενεών, αλλά και εμποδίζουν την ίδια την ανάπτυξη.

Η λύση κατά την άποψή μας βρίσκεται στη μετάβαση σε ένα μικτό σύστημα ασφάλισης με τρεις πυλώνες :

- 1. Διανεμητικός πυλώνας:** με ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό ταμείο για όλους του Έλληνες, χαμηλότερες εισφορές, ποσοστό αναπλήρωσης στο 60% με 65% (όσο και τις χώρες του ΟΟΣΑ) και ανταποδοτικές συντάξεις, αποδέσμευση των ταμείων υγείας από τον κλάδο σύνταξης, αποσύνδεση των κοινωνικών παροχών τύπου ΕΚΑΣ για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων από τον κλάδο σύνταξης και μεταφορά τους στον προϋπολογισμό, βασική σύνταξη.
- 2. Κεφαλαιοποιητικός πυλώνας:** με ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης, υποχρεωτική συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών, προκαθορισμένη σχέση εισφορών όχι όμως παροχών, ιδιωτική διαχείριση (ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης των κοινωνικών κλαδικών ταμείων, πχ ΤΣΠΕΑΘ, ΤΣΜΕΔΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα), εποπτεία και ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.
- 3. Ιδιωτικός πυλώνας :** με προαιρετική συμμετοχή εργαζομένων εργοδοτών, φορολογικά κίνητρα για συμμετοχή

Το ερώτημα είναι τι πρέπει ν' αλλάξει;

Οι αλλαγές πρέπει να είναι παραμετρικές; Πρέπει δηλαδή να κινούνται στα πλαίσια του υπάρχοντος διανεμητικού συστήματος, όπως προτείνουν κόμματα και συνδικάτα; Ή πρέπει να υπάρξει αλλαγή μοντέλου; Δηλαδή ένα νέο σύστημα με διαφορετική λογική, για παράδειγμα κεφαλαιοποιητικό ή ένας συνδυασμός των δύο; Όπως και να 'χει, σήμερα, καμία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μπορεί να αποφύγει τα παραπάνω κρίσιμα στρατηγικά ερωτήματα. Κι εδώ, εμείς απαντάμε ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το Ασφαλιστικό

«Ξαναχτίζοντας το κοινωνικό κράτος • όχι στην φτώχεια και τον αποκλεισμό • αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης»

Από το Μάρτιο του 2007 που το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το πρόγραμμά του, και μετά την ομόφωνη έγκριση του από το προγραμματικό Συνέδριο του Μαΐου 2007, είναι γνωστές οι θέσεις και οι προτάσεις του. Για το «ασφαλιστικό» προβλέπει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με ορίζοντα δεκαετίας, με ολοκληρωμένες πολιτικές που διασφαλίζουν τις συντάξεις και το σύστημα ασφάλισης, που δημιουργούν δίκτυ ασφαλείας για εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους. Με μεταβατικές διατάξεις για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων στην πορεία ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης.

Μια μεταρρύθμιση που δεν έχει καμία σχέση με τις αποσπασματικές ρυθμίσεις του νόμου της Ν.Δ. – που επαναφέρει λογικές του νόμου Σιούφα του 1992 – διατάξεις που είχε ανατρέψει ο νόμος Ρέππα.

Οι πολιτική πρόταση και τα βασικά στοιχεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι:

Ανάπτυξη και αλλαγές χωρίς αίσθημα δικαίου στην κοινωνία, χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν μπορεί να υπάρξει. Οι πόροι για το κοινωνικό κράτος αυξήθηκαν σημαντικά τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και έχουν συγκλίνει με τον κοινοτικό μέσο όρο.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους Έλληνες και τις Ελληνίδες για μια μεταρρύθμιση στο κοινωνικό κράτος.

Με επαρκή χρηματοδότηση, ευρεία διαβούλευση, νέες δομές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

Με πρακτικούς στόχους, όπως είναι η ελάττωση του ποσοστού φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, η ενίσχυση ασθενών ομάδων, η ισότητα ευκαιριών.

Με ένα δίκτυ ασφαλείας που προλαβαίνει κοινωνικά προβλήματα, αντιμετωπίζει την ρίζα τους και βάζει φρένο στον κοινωνικό κατήφορο.

Με ένα βιώσιμο δημόσιο και καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις.

Η αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους είναι ένα από τα μεγάλα στοιχεία για τη χώρα μας. Και εμείς θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση.

Δεν συμβιβάζομαστε με ό,τι δημιουργεί και αναπαράγει τη φτώχεια και κυρίως δεν αποδεχόμαστε να υπάρχουν δίπλα μας πολίτες κυρίως γυναίκες και παιδιά και κοινωνικές ομάδες, που στερούνται των βασικών αναγκών για αξιοπρεπή διαβίωση. Η φτώχεια δεν είναι απλώς κοινωνικό φαινόμενο, η φτώχεια ήταν, είναι και θα είναι το πολιτικό πρόβλημα που αντικατοπτρίζει αδυναμίες και ανεπάρκειες του πολιτικού, οικονομικού και διοικητικού μας συστήματος, για την διασφάλιση, σε όλους, ίσων ευκαιριών ένταξης στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό.

Η φτώχεια δεν είναι απλώς
κοινωνικό φαινόμενο,
είναι πολιτικό πρόβλημα

Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεσμευόμαστε:

- στην άμεση δημιουργία ενός δικτύου Δημοσίων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και την προγραμματική συγκρότηση ανάλογων διαδημοτικών γραφείων στους μικρότερους Δήμους.



- στην κατάθεση, σε έναν Κοινωνικό Προϋπολογισμό, δέσμης μέτρων που συγκροτούν την οικοδόμηση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους.

Το ΠΑΣΟΚ θεσμοθετεί και εγγυάται ένα κατώτερο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, που, με ορίζοντα τετραετίας, εξειδικεύεται και περιλαμβάνει

- βασική σύνταξη 950 ευρώ το μήνα για το ζευγάρι και 550 ευρώ για το μεμονωμένο,
- επίδομα θέρμανσης στα χαμηλά εισοδήματα με κλιμάκωση ανάλογα με τις περιοχές της χώρας,
- αναμόρφωση και διεύρυνση των κριτηρίων του ΕΚΑΣ για τους ήδη συνταξιούχους, με στόχο την παραπέρα ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και τη
- διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων κατά 300.000.

Το ΠΑΣΟΚ θεσμοθετεί και εγγυάται
ένα κατώτερο επίπεδο
αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό που η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει για κάθε πολίτη. Ο αναδιανεμητικός, καθολικός και δημόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος αποτελούν τις σταθερές του. Τη βιωσιμότητα και την επάρκειά του την εγγυάται το κράτος: αυτές είναι οι αδιαπραγμάτευτες αρχές του ΠΑΣΟΚ, που οδηγούν και σήμερα την πολιτική μας.

- Τριμερής χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος,
- καμιά μείωση των συντάξεων,
- καταβολή της κατώτερης σύνταξης από τον κρατικό προϋπολογισμό –αυτές είναι οι εγγυήσεις μας.

Ο αναδιανεμητικός, καθολικός
και δημόσιος χαρακτήρας
του ασφαλιστικού συστήματος
αποτελούν τις σταθερές του.

Τη βιωσιμότητα και την επάρκειά του
την εγγυάται το κράτος

Εμείς πιστεύουμε ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό είναι αδιέξοδη εάν δεν συνδεθεί με την αναπτυξιακή λογική, με το μοντέλο ανάπτυξης, με τις πολιτικές απασχόλησης, με πολιτικές για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεσμευόμαστε για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο να πάμε σταδιακά σε κατά βάση τρία Ταμεία για την κύρια ασφάλιση και σε ομαδοποίηση των επικουρικών Ταμείων. Την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για ίδρυση ισχυρών επαγγελματικών ταμείων από τους κοινωνικούς εταίρους. Τη δημιουργία μιας πιο ανταποδοτικής βάσης στις εισφορές, για να αποθαρρυνθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση και να ενθαρρυνθεί η εθελούσια παραμονή στην εργασία.

• Περισσότερες ημέρες ασφάλισης και περισσότερες εισφορές θα πρέπει να οδηγούν οπωσδήποτε και σε μεγαλύτερη σύνταξη. • Καμιά ημέρα ασφάλισης δεν θα πρέπει να θεωρείται «χαμένη». • Η παραμονή στην εργασία και μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο, με παράλληλα κίνητρα για την παραμονή αυτή, με προσαύξηση της σύνταξης.

Στόχος μας είναι • η ριζική αλλαγή του τρόπου είσπραξης των εισφορών με την ενοποίηση των μηχανισμών ελέγχου και τη διασταύρωση των στοιχείων, για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. • Η διάκριση των προνοιακού τύπου παροχών, από τις δαπάνες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. • Η αναμόρφωση του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με τη νέα λίστα να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και να αποτυπώνει τις πραγματικές σημερινές συνθήκες εργασίας, μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση.

• Δημιουργούμε το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης –ένα «συλλογικό πορτοφόλι» το οποίο θα είναι κλειδωμένο τουλάχιστον για μια δεκαετία ώστε με τις εγγυημένες αποδόσεις του να στηρίζει από την πλευρά του δημοσίου συμπληρωματικά το ασφαλιστικό σύστημα στη δυσκολότερη καμπή του. Πρόκειται για ένα «επενδυτικό κεφάλαιο» στο οποίο θα εισρέουν καταρχήν τα έσοδα από: την επενδυτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, • τις μετοχοποιήσεις Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, • τις αδειοδοτήσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και άλλοι πόροι ανάλογα με την οικονομική συγκυρία.

Το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης αυξάνει την εθνική ασφαλιστική αποταμίευση – επένδυση και κατανέμει πιο δίκαια τα βάρη του ασφαλιστικού μεταξύ των γενεών.

Συνέδρια ΠΑΣΟΚ, μνήμες – προοπτική

Η ιστορία των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ είναι συνυφασμένη με την πορεία και την ιστορία των Προέδρων του Κινήματος. Όλα κινούνται γύρω από αυτούς και από το λόγο τους, ενώ στο παρασκήνιο αναπτύσσονται συγκρούσεις φιλοδοξιών και αναδιανομή ρόλων.

Στην δεκαετία του '70 μία σειρά από πολιτικά γεγονότα επαναπροσδιορίζουν το πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Είναι η εποχή του Πολυτεχνείου, της πτώσης της χούντας, της μεταπολίτευσης και της προσπάθειας αποκατάστασης της αστικής δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών.

- 24 Ιουνίου 1974: πτώση της χούντας
- 16 Αυγούστου 1974: επιστροφή Ανδρέα Παπανδρέου
- 3 Σεπτεμβρίου 1974: δημοσιοποιείται η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
- 15 Σεπτεμβρίου 1974: ξεκινούν οι διαδικασίες αυτοοργάνωσης του κινήματος μέσα από τις Επιτροπές Πρωτοβουλίας,
- 17 Νοεμβρίου 1974: Βουλευτικές εκλογές (ΠΑΣΟΚ 13% και 12 έδρες)
- 16 - 17 Μαρτίου 1975: πραγματοποιείται "προσυνέδριο" με τη συμμετοχή 500 αντιπροσώπων και εκλέγεται 88μελής Κεντρική Επιτροπή.
- 8-10 Ιουλίου 1977: διοργανώνεται η Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στην οποία συμμετέχουν 950 αντιπρόσωποι που εκλέγουν νέα Κ.Ε. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει ότι έχει 27.000 μέλη και 500 περίπου οργανώσεις βάσης.
- Τον Ιούλιο 1981: το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποιεί το πρόγραμμα θέσεων, το περίφημο "Συμβόλαιο με το Λαό".

1^ο Συνέδριο

«ο αγώνας τώρα δικαιώνεται»



Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και τρία από την άνοδό του στην εξουσία πραγματοποιείται το 1ο συνέδριο του κόμματος (10-13 Μαΐου 1984) που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Ο Α. Παπανδρέου επανεκλέγεται πρόεδρος διά βοής από το σώμα των συνέδρων και όχι από την Κ.Ε. Εκλέγεται νέα Κ.Ε. με 140 μέλη. Το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει τα 200.000 μέλη. Κυριαρχούν συνθήματα αντιιμπεριαλιστικά και το γνωστό "ο αγώνας τώρα δικαιώνεται". Προτάσσεται το όραμα της σοσιαλιστικής αλλαγής που προϋποθέτει την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση. Είναι συνέδριο θριάμβου για τον ιδρυτή του κόμματος που μιλά για τρεις ώρες και αποθεώνεται από τους 2.500 συνέδρους...

2^ο Συνέδριο

«δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι»



Έξι χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο του, το ΠΑΣΟΚ προχωρά στο δεύτερο συνέδριο. Έχουν μεσολαβήσει τα γνωστά γεγονότα του σκανδάλου Κοσκωτά και τρεις εκλογικές ήττες.

Ο Α. Παπανδρέου επανεκλέγεται παμψηφεί πρόεδρος από τους 3.000 συνέδρους, αλλά η πρώτη σοβαρή κρίση δεν αργεί να εκδηλωθεί. Η φράση του Κ. Λαλιώτη "δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι" δεν εμποδίζει αρκετά στελέχη να αμφισβητήσουν ανοιχτά τις

επιλογές του ηγέτη. Στο ξενοδοχείο "Πεντελικό" η συνεδρίαση της νέας Κ.Ε. παραλίγο να καταλήξει σε ρήξη. Ο Ανδρέας δεν υποχωρεί και επιβάλλει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ε. τον Α. Τσοχατζόπουλο. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν τις διαδικασίες. Η επικύρωση της νέας Κ.Ε. έγινε με πολιτική απόφαση.

3^ο Συνέδριο

«το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται»



Όταν στις 14-17 Απριλίου του 1994 πραγματοποιείται το 3^ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει επιστρέψει στην πρωθυπουργία. Επανεκλέγεται διά βοής πρόεδρος από τους 4.000 συνέδρους, αλλά στο παρασκήνιο οι διαβουλεύσεις και η διαδοχολογία κορυφώνονται. Ο Ανδρέας προβλέπει τα γεγονότα και διακηρύσσει "το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια". Ο Γ. Γεννηματάς, ενώ δίνει την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο, στέλνει μήνυμα ενότητας. Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από τη μάχη για την "άρση του ασυμβίβαστου" που θα έδινε στον Α. Τσοχατζόπουλο τη δυνατότητα να επιστρέψει στην κυβέρνηση διατηρώντας τη θέση του γραμματέα της Κ.Ε. Την μάχη κερδίζει ο Κ. Σημίτης, και αναδεικνύεται ο ηγετικός του ρόλος.

4^ο Συνέδριο

«Νέος Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ»



Στις 23 Ιουνίου 1996 ο Α. Παπανδρέου φεύγει από την ζωή. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε παραιτηθεί από την πρωθυπουργία και διάδοχος του είχε εκλεγεί ο Κ. Σημίτης. Η κόντρα εκσυγχρονιστών και προεδρικών θα κορυφωθεί στο 4^ο συνέδριο, που ξεκινά στις 30 Ιουνίου. Ήδη 2.324 συνέδριοι είχαν προτείνει τον Κ. Σημίτη για υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ του και νικητής αναδεικνύεται ο Κ. Σημίτης, που έχει δηλώσει την πρόθεση του να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος του κόμματος. Ψήφισαν 5.214 συνέδριοι, εκ των οποίων 2.732 ψήφισαν υπέρ του Κ. Σημίτη και 2.394 υπέρ του Α. Τσοχατζόπουλου. Γραμματέας εκλέγεται στη συνέχεια, ο Κ. Σκανδαλίδης.

5^ο Συνέδριο

«Τα λευκά»



Στις 18-21 Μαρτίου του 1999 πραγματοποιείται το 5^ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που επιβεβαιώνει την κυριαρχία των εκσυγχρονιστών. Ο Κ. Σημίτης, χωρίς αντίπαλο, επανεκλέγεται πρόεδρος, αλλά το ένα τρίτο των 6.000 περίπου συνέδρων ψηφίζει λευκό και αναδεικνύει πρώτο σε ψήφους στην Κ.Ε. τον Α. Τσοχατζόπουλο.

6^ο συνέδριο

«Νέα πρόσωπα»



Στις 10-14 Οκτωβρίου του 2001 διεξάγεται το 6^ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Γίνεται νωρίτερα, καθώς ο Κ. Σημίτης θέλει να κλείσει τα μέτωπα που άνοιξε η απόπειρα μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, που παραλίγο να ρίξει την κυβέρνηση.

Έχει βέβαια προηγηθεί η οριακή νίκη στις εκλογές του 2000, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την άνετη επανεκλογή του Κ. Σημίτη με 71,16% των ψήφων.

Νέος γραμματέας εκλέγεται ο Κ. Λαλιώτης, ο οποίος όμως θα παραιτηθεί τον Μάρτιο του 2003. Εμφανίζονται νέα πρόσωπα στο κομματικό προσκήνιο, ενώ η διαδοχολογία προετοιμάζει το έδαφος για την ανάδειξη του Γ. Παπανδρέου.

7^ο συνέδριο

«Γιώργο προχώρα, άλλαξε τα όλα»



Στις 3-6 Μαρτίου 2005 πραγματοποιείται το 7^ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2004 είχε προηγηθεί έκτακτο συνέδριο του κόμματος, που επικύρωσε την εκλογή του Γ. Παπανδρέου στη θέση του προέδρου. Μίλησαν μόνο ο Κ. Σημίτης, ο γραμματέας της Κ.Ε. Μ. Χρυσοχοϊδης και ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. Να σημειωθεί ότι στις 18 Ιανουαρίου είχε παραιτηθεί ο Κ. Σημίτης, προκειμένου να ηγηθεί των εκλογών ο Γ. Παπανδρέου.

Στόχος του 7^{ου} συνεδρίου είναι η ανανέωση του Κινήματος και η καθιέρωση της νέας ηγετικής ομάδας υπό το Γιώργο Παπανδρέου. Συμμετέχουν 5.898 συνέδριοι, εκ των οποίων το 65% συμμετέχει για πρώτη φορά. Τα συνθήματα που κυριαρχούν ήταν "Γιώργο μαζί στη νέα εποχή", "Γιώργο προχώρα, άλλαξε τα όλα". Δίπλα στον ήλιο του ΠΑΣΟΚ στο λογότυπο του κόμματος προστίθεται και το δένδρο των αξιών του κινήματος

8^ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 13-16 Μαρτίου 2008



Το 8^ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σηματοδότησε το τέλος της εσωστρέφειας που είχε προκαλέσει η ήττα του Σεπτεμβρίου και η εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 7.000 σύεδροι οι οποίοι ψήφισαν το καταστατικό, τις πολιτικές θέσεις και εξέλεξαν το νέο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος.

Το στίγμα του Συνεδρίου συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο του Προέδρου: «Ανανέωση, Ενότητα, Αξιοκρατία»



«Όλοι εμείς είμαστε εδώ
για να γίνει το ΠΑΣΟΚ
πλοηγός των αλλαγών,
για μια Ελλάδα
των αξιών»

Ομιλία της Άννας Διαμαντοπούλου στο 8^ο Συνέδριο



Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Έξι μήνες μετά τις επώδυνες για το ΠΑΣΟΚ εκλογές του Σεπτεμβρίου, η χώρα βρίσκεται μπροστά στα αδιέξοδα μιας ανεργμίστισης πολιτικής της Ν.Δ. και οι πολίτες ζουν την αγωνία του σήμερα και του αύριο. Τέσσερις μήνες μετά την 11 Νοέμβρη το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας του, με την αγωνία της

προοπτικής του, να διακατέχει όλους μας.

Και εμείς, ως κυρίαρχο όργανο του Κινήματος, είμαστε όλοι εδώ!

Είμαστε όλοι εδώ για την οριστική φυγή προς τα εμπρός!, συνειδητοποιώντας την ευθύνη μας απέναντι στο λαό και την παράταξη:

1. να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο της αυτιστικής εσωστρέφειας.
2. να αλλάξουμε ότι πητήθηκε, (Ιδέες, ενέργειες, νοοτροπίες, αλαζονεία, το κακό μας παρελθόν)
3. να υπερασπιστούμε το ΠΑΣΟΚ της προσφοράς, ένα ΠΑΣΟΚ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21 αιώνα,
4. να ξαναφέρουμε στη πολιτική το όραμα, το σχέδιο και κυρίως την αξιοπιστία.
5. να στηρίξουμε, όχι τις επιλογές αλλά το αποτέλεσμα της διαδικασίας του Νοέμβρη.
6. να δώσουμε την μάχη μιας νέας προοπτικής

να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο
της αυτιστικής εσωστρέφειας

Εξωτερική Πολιτική και Οικονομία

Οι εξελίξεις γύρω μας στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή και ειδικά στα Βαλκάνια δημιουργούν ένα νέο, υψηλών κινδύνων, πεδίο με μεγάλη ρευστότητα και απειλές. Οι δραματικές εξελίξεις στα Σκόπια, που θυμίζουν εποχές Πιουροφί και οι επικείμενες εξαιρετικές κρίσιμότητας εκλογές στην Σερβία δείχνουν ότι στα Βαλκάνια οι εκρήξεις είναι εξαιρετικά πιθανές. Η Ελλάδα αμήχανη περιμένει τις εξελίξεις χωρίς προφανές εθνικό σχέδιο που θα την καταστήσει παίκτη και συμμετοχο των εξελίξεων στην περιοχή. Και να θυμίσω εδώ ότι παραδώσαμε την συμφωνία της Θεσσαλονίκης του 2003 - τη συμφωνία σταθμό που πέτυχαν ο Κώστας Σημίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου - που έβαζε τις βάσεις για την ευρωπαϊκή ένταξη των δυτικών Βαλκανίων, και έκτοτε βρίσκεται σε ύπνωσι.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με την αποσπασματική και ανεργμίστιση μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και κρατισμού πολιτική της κυβέρνησης δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό στην οικονομία της χώρας μας και κατ'επέκταση στην οικονομία του κάθε νοικοκυριού. Υπερδανεισμένο κράτος με υποθηκευμένα όλα του τα έσοδα, υπερδανεισμένα νοικοκυριά με υποθηκευμένο ακόμα και το δικαίωμα στην ασφάλεια, στην υγεία στη σύνταξη.

Μαζί με αυτά, υποθηκευμένα η αισιοδοξία, η ελπίδα, το χαμόγελο.

υπερδανεισμένο κράτος,
υπερδανεισμένα νοικοκυριά,
υποθηκευμένα η αισιοδοξία,
η ελπίδα, το χαμόγελο

Με τους δύο σημαντικότερους τομείς λοιπόν εξωτερική πολιτική και οικονομία σε κρίση, και το σύνολο των συνδικάτων τους δρόμους απέναντι σε επιλογές που επιτίθενται σε δικαιώματα, χωρίς οι κυβερνώντες να προσφέρουν λύση, οι πολίτες ασφυκτιούν, αγωνιούν, διαμαρτύρονται ή και χειρότερα ακόμη, πολλοί σιωπούν παθητικά χωρίς ελπίδα.

Που το πάμε

Μας ρωτούν με αγωνία: που το πάτε; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το ζητούμενο αυτού του συνεδρίου.

Η πρώτη μας μέρα ταυτίστηκε επικοινωνιακά με την έναρξη ενός διαλόγου για την συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ. Λες και είναι η πρώτη φορά που τα δύο κόμματα από την μεταπολίτευση και μετά βρίσκονται κοντά.

Θυμίζω το 1981 όταν ο Λεωνίδας Κύρκος πανηγύριζε στην Ομόνοια, θυμίζω το 1996 όταν οι του ΣΥΝ άνοιγαν σαμπάνιες για την εκλογή του Σημίτη και στη συνέχεια το 1997 - στο συνέδριο του Συνασπισμού - όταν ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισέπραξε περισσότερο χειροκρότημα από τον Κωνσταντόπουλο όταν μίλαγε για την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας.

Συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ

Η συνεργασία των δυο κομμάτων είναι χρόνια τώρα θέμα ενδιαφέροντος, έχει απήχηση στην κοινή γνώμη και πουλάει επικοινωνιακά.

Ωραία και αληθινά λοιπόν όλα αυτά, αλλά θα ρωτήσω ανοικτά: Αυτό είναι το μείζον θέμα του συνεδρίου μας; Αυτό είναι το θέμα, για την κοινωνία μας;

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή λοιπόν και να κλείσει οριστικά το θέμα αυτό-

Είναι ξεκάθαρο στην δική μας συνείδηση ότι ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και χθες και αύριο, και δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τρύπες στο αυτονόητο...

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. κινούνται
σε αντίθετες κατευθύνσεις,
δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τρύπες
στο αυτονόητο

Εξίσου σαφές είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν μπορεί να εγκλωβίζεται στην ρητορεία του ΣΥΡΙΖΑ, Έχουμε δηλώσει την πίστη και προθέσεις μας για συνεργασία, ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές και δεν παίζουμε... Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουμε μαζί να αποδομήσουμε αυτήν την Κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κοινωνία δεν προσδοκά από τα δύο κόμματα τα ίδια πράγματα.

Οι πολίτες όταν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ κάνε αντιπολίτευση, εννοούν «διαμαρτυρηθείτε».

Όταν λένε στο ΠΑΣΟΚ κάνε αντιπολίτευση, εννοούν «θέλουμε να κυβερνήστε».

το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν μπορεί
να εγκλωβίζεται
στην ρητορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Για να γίνει αυτό όμως, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί, και δεν είναι αποδεκτό από του πολίτες, να γίνει «Περιγραφική Αριστερά» η οποία καταγράφει τα δεινά των Πολιτών, της Παγκοσμιοποίησης, του Καπιταλισμού και του.... Εξωτερικού Παράγοντα.

Οι πολίτες από μας περιμένουν να καταθέσουμε - και βέβαια έχει σημασία ποιοι μιλούν και τι λένε - λύσεις με όραμα και ρεαλισμό.

ΠΑΣΟΚ: Εκφραστής Σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας

Το 8^ο Συνέδριο μας πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ΠΑΣΟΚ ως την κυρίαρχη πολιτική δύναμη που εκφράζει τη σύγχρονη Σοσιαλδημο-

κρατία όπως αυτή έχει κυριαρχήσει και έχει προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

- Την σοσιαλδημοκρατία του κοινωνικού κράτους που αναδιανέμει τον πλούτο.
- Την σοσιαλδημοκρατία με την οικονομία που λειτουργεί ανταγωνιστικά και παράγει πλούτο.
- Την σοσιαλδημοκρατία των ρήξεων και μεταρρυθμίσεων.
- Την σοσιαλδημοκρατία μιας ευημερούσας κοινωνίας για όλους.

το ΠΑΣΟΚ εκφράζει
τη σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία

Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο - αγωνίζονται για το εισόδημα που μειώνεται, για το εισόδημα που δεν υπάρχει, για την ανασφάλεια που πνίγει το παρόν και το μέλλον τους.

Το ΠΑΣΟΚ ως η προοδευτική πολιτική δύναμη - που στηρίζεται και στηρίζει τα κάθε μορφής θύματα του αποκλεισμού, τους υπαλλήλους, τους εργάτες, τους μικρομεσαίους...

είναι το κίνημα που δίνει προοπτική και ελπίδα:

- με ένα πειστικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας την προστασία της εργασίας, της οικογένειας, για την σύνταξη.
- ένα σχέδιο που δίνει στον άνεργο τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο την δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς ζωής
- που δίνει ασφάλεια και βέβαια ισότητα ευκαιριών

Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ως δύναμη προόδου, εξασφαλίζει το δίκτυο προστασίας, αλλά δημιουργεί και δυναμική στην οικονομία και την κοινωνία, δίνοντας κίνητρα και εξασφαλίζοντας περιβάλλον ισότητας σε αυτούς που θέλουν και μπορούν.

Τι κάνουμε

Στην διακήρυξη του συνεδρίου του 2005 και στο προγραμματικό συνέδριο του 2007 συμφωνήσαμε στην **ανάγκη μεγάλων αλλαγών** που αφορούν:

- Το πολιτικό σύστημα
- Το νέο ρόλο του κράτους στην οικονομία
- Την μεταρρύθμιση στο διοικητικό χάρτη της χώρας
- Την αναδιανομή ευκαιριών και εισοδήματος με μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και το φορολογικό σύστημα
- Ενώ νέο κοινωνικό κράτος με μεταρρυθμίσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην πολιτική για την οικογένεια, για τους μετανάστες, στην αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε - και μετά αφήσαμε στο περιθώριο - για τις προτεραιότητες
- Στην κοινωνία της γνώσης
- Στην πράσινη οικονομία
- Για ένα νέο φορολογικό σύστημα
- Για σημαντικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα

καθένας που θέλει και μπορεί πρέπει
να συνεισφέρει με ουσιαστικές
και συγκεκριμένες προτάσεις

Εδώ σ' αυτό το συνέδριο είναι ο χώρος και ο χρόνος για βελτίωση ή /και ανατροπή του προγραμματικού μας λόγου, για αποσαφήνιση του πολιτικού μας στίγματος.

Η διαμόρφωση νέου πολιτικού στίγματος, σαφούς και καθαρότερου πολιτικού λόγου, δεν μπορεί να αρκείται σε επιστημονικές για το τι μας λείπει, ή στο να περιμένει τον αρχηγό να βγάλει το λαγό από το καπέλο.

Καθένας που θέλει και μπορεί πρέπει να συνεισφέρει με ουσιαστικές

και συγκεκριμένες προτάσεις και εν πάση περιπτώσει να συμβάλλει στην προβολή και διάδοση των υπαρκτών θέσεων μας.

Απαιτείται νέα συνεισφορά!

Η 11 Νοεμβρίου βρήκε ένα ΠΑΣΟΚ βαθιά δικασμένο μετά από μια εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση, που έθιξε, πρόσβαλε και απαξίωσε διαδικασίες και πρόσωπα. Γι αυτό και πρότεινα να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν τη διαδικασία εκλογής προέδρου.

Μετά την 11 Νοεμβρίου δεν έγιναν οι κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμμετοχή του συνόλου των στελεχών και την ενεργοποίηση τουλάχιστον όσων ανεξάρτητα από την επιλογή τους- και είναι πάρα πολλοί αυτοί - είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το ΠΑΣΟΚ με και δίπλα στον εκλεγμένο αρχηγό του.

Τους 4 αυτούς μήνες χάθηκε πολύτιμος χρόνος με εσωστρεφή διαδικασίες και ανακύκλωση της ενέργειας μας στο εσωτερικό μας. Και δόθηκε σε μεγάλο βαθμό η εικόνα ενός κόμματος που βάλλεται πανταχόθεν από τα μέσα, από τις δημοσκοπήσεις, από την εσωτερική του σύγκρουση, από τα άλλα κόμματα.

Η απάντηση στα 3 παραπάνω είναι ότι από Δευτέρα δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια ώρα πολιτικό χρόνο.

από Δευτέρα δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια ώρα πολιτικό χρόνο

Πρέπει μέσα σε 15 μέρες το κόμμα να λειτουργεί, με Γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και Γραμματείες Τομέων, ενώ η φεινή πρωτομαγιά πρέπει να μας βρει με ολοκληρωμένες όλες τις εσωτερικές διαδικασίες σε Νομαρχιακό, Περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στη Νεολαία.

Όσο αφορά την ενότητα αυτή θα κριθεί από πράξεις αλλά και από προθέσεις.

Από Δευτέρα τέρμα οι λευκές επιταγές, οι λευκές απεργίες, οι λευκές ψήφοι! Δεν ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ η λευκή σημαία της παράδοσης, αυτά ταιριάζουν στους ουραγούς και όχι στους πλοηγούς.

Όλοι εμείς είμαστε εδώ για να γίνει το ΠΑΣΟΚ πλοηγός των αλλαγών, για μια Ελλάδα των αξιών.

Και πλοηγός σημαίνει ότι προχωρώ μπροστά, όχι καταγγέλλοντας αλλά βάζοντας με το λαό εχθρούς και αντιπάλους στο περιθώριο της ιστορίας. **Ο λόγος μας πρέπει να είναι κοινός, λιτός και ουσιαστικός.**

Νέος Εθνικός Στόχος

Έχουμε υποχρέωση να αναδειξουμε ένα νέο μεγάλο εθνικό στόχο για μια Ελλάδα που δρα εθνικά, και διευρωπαϊκά, σκέφτεται κοινωνικά, εκτιμά οικονομικά και δρα αποτελεσματικά.

από Δευτέρα τέρμα οι λευκές επιταγές, οι λευκές απεργίες, οι λευκές ψήφοι

Μια Ελλάδα που σπάει την εσωστρέφεια και τον εθνοκεντρισμό, που αφήνει πίσω το κράμα κρατισμού, νεοφιλελευθερισμού που εγκατέστησε η ΝΔ ως πολιτικό και οικονομικό μοντέλο, που αποκρυσμαίνει το πελατειακό σύστημα και την αναξιοκρατία.

Μια Ελλάδα έξυπνη και δίκαιη, που θα ξέρει να κερδίζει όλο και υψηλότερες θέσεις στη παγκόσμια πυραμίδα της ανάπτυξης και της ευημερίας και την ίδια στιγμή να αναδιανέμει δίκαια μερίσματα ευημερίας σε όλους. Και αυτός ο εθνικός στόχος αφορά την κοινωνία της γνώσης και τη παιδεία. Αυτός πρέπει να είναι ο πυρήνας του λόγου μας μέχρι τις εκλογές.

Παιδεία

Στόχος μας μέσα σε μια τετραετία η Ελλάδα από τις τελευταίες θέσεις στα θέματα παιδείας, τεχνολογίας, έρευνας, πληροφορικής και καινοτομίας να ανήκει στις πρώτες θέσεις. Αυτό σημαίνει δημόσια δωρεάν παιδεία και υψηλού επιπέδου για όλους με δέσμευση προϋπολογισμού τουλάχιστον 5% για τη παιδεία και 1,6% του ΑΕΠ για την έρευνα και καινοτομία, που σημαίνει δέσμευση για ολόημερο δημοτικό και γυμνάσιο σε όλη τη χώρα με εναωμάτωση ξένες γλώσσες, πληροφορική. Εικαστικών και βεβαίως ενισχυτική διδασκαλία.

Δεσμευόμαστε για πιστοποίηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών και πληροφορικής μέχρι τη Γ' Γυμνασίου. Θέλουμε ένα σχολείο που αναπτύσσει τη κριτική γνώση, αντιμετωπίζει τον ψηφιακό αλφαριθμητικό και δημιουργεί ενεργούς πολίτες.

Θέλουμε εκπαιδευτικούς στη πρώτη γραμμή του κινήματος για τη κοινωνία της γνώσης. Θέλουμε τους εκπαιδευτικούς και πάλι μαζί μας, σπονδυλική στήλη του κινήματος μας με κύρος και δύναμη. Αυτό σημαίνει αμοιβή, εκπαίδευση, αξιολόγηση.

Η αναφορά μου στην Γνώση και τη Παιδεία ως προτεραιότητα και εθνικό στόχο είναι αντίστοιχα και μια πραγματική πρόσκληση στον Συνασπισμό. Το Δημόσιο σχολείο είναι ο χώρος που μπορούμε και οφείλουμε να βρεθούμε.

Η Δημόσια Παιδεία, το Περιβάλλον, η υπεράσπιση των Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων (σύμφωνο συμβίωσης σχέση εκκλησιαστικού κράτους) ένας νέος εκλογικός νόμος που θα εξυγιάνει το πολιτικό σύστημα, η θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αλλά και η εξωτερική πολιτική είναι ζητήματα, τα οποία οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς και τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να διαμορφώσουν τις συναινέσεις που απαιτεί το σήμερα και το αύριο.

Εδώ είναι το πραγματικό στοίχημα και εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει

θέσεις που το συνέδριο αυτό μπορεί να βελτιώσει ή και να αλλάξει.

Συντρόφισσες και σύντροφοί, η ενότητα, η οργάνωση και τα πολιτικά προστάγματα, είναι όλα στρατηγικά ζητούμενα.

Πρέπει να έχουν ένα στρατηγικό ορίζοντα ανταπόκρισης. Άλλο ο πολιτικός χρόνος και άλλο ο τηλεοπτικός.

Και επισημαίνω με έμφαση γιατί πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι η αυτονομία της πολιτικής κρίνεται πρώτα και κύρια από τη δυνατότητα της να ορίζει τις προτεραιότητες της, με βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις και όχι από την πίεση της στιγμής, της συγκυρίας ή του θριάμβου των εφήμερων εντυπώσεων.

Ο αγώνας για την ανάταξη και την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κούρσα 100 μέτρων, αλλά οκτακοσίων, δηλαδή αγώνας δρόμου και αντοχής με συγκεκριμένο μήκος και συγκεκριμένο χρόνο. Έχουμε υποχρέωση να πιστέψουμε στην ανατροπή του σήμερα, στην αλλαγή των δεδομένων, στην ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ.

ο αγώνας για την ανάταξη και την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κούρσα 100 μέτρων αλλά αγώνας δρόμου και αντοχής με συγκεκριμένο μήκος και συγκεκριμένο χρόνο

Το στοίχημα είναι του Προέδρου που καλείται να ενώσει, να επισπεύσει, να αποδώσει....

Το στοίχημα είναι δικό μας, είναι δικό σας, είναι δικό μου, και του καθενός από τους φίλους και συντρόφους μας ξεχωριστά...

Η εμπειρία μου μέσα από τις προσυεδριακές διαδικασίες για την παιδεία - τομέα που είχα την ευθύνη από το Πολιτικό Συμβούλιο - σε όλη την Ελλάδα, μου δίνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Ο κόσμος είναι εκεί. Οι θέσεις υπάρχουν. Απόψεις διατυπώνονται. Ουσιαστικός διάλογος μπορεί να υπάρξει. Ο κόσμος συμμετέχει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε φθινόπωρο και περνά χειμώνα. Όμως είναι συνέδριο και είναι Μάρτιος. Η άνοιξη μπροστά μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας πιάσουμε δουλειά! Σας ευχαριστώ!

Το Νέο Εθνικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.
ΑΓΑΤΣΑ Α.
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Σ.
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ν.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ Ζ.
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ Δ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Β.
ΑΛΕΥΡΑΣ Α.
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Γ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΑΝΔΡΕΟΥ Β.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Μ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Τ.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ Γ.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ.
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σ.
ΑΡΣΕΝΗ Μ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΑΣΚΟΥΝΗΣ Κ.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Δ.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Α.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.
ΒΕΡΕΛΗΣ Χ.
ΒΕΡΡΑΣ Μ.
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Γ.
ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Β.
ΒΟΥΡΟΣ Ι.
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ.
ΓΑΖΗ Γ.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ Σ.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ.
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Π.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ Β.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ Σ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΓΚΕΡΕΚΟΥ Α.
ΓΡΑΦΑ Ε.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Α.
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Γ.
ΔΑΔΟΥΔΗΣ Π.
ΔΑΛΛΑ Σ.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μ.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Ε.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Σ.
ΔΗΜΑΔΑΜΑ Ζ.
ΔΗΜΑΡΑΣ Ι.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΔΗΜΟΥ Σ.
ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ Μ.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ.
ΔΡΑΓΩΝΑ Θ.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι.
ΕΞΑΡΧΟΣ Β.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.
ΖΑΠΑΡΤΑΣ Π.
ΖΑΡΠΑΛΑΣ Σ.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΖΕΡΒΑΚΗ Μ.
ΖΗΣΗ Ρ.
ΖΩΓΑΣ Κ.
ΖΩΙΔΗΣ Ν.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Α.
ΘΩΜΑΣ Φ.
ΙΒΑΝΟΒΑ Ν.
ΙΩΑΝΝΟΥ Β.
ΚΑΙΛΗ Ε.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ζ.
ΚΑΛΟΥΔΗΣ Γ.
ΚΑΜΑΣ Π.
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ Τ.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Η.
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Θ.
ΚΑΡΔΙΜΗ Μ.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ Ζ.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.
ΚΑΡΥΔΗΣ Δ.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μ.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ε.

ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ.
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Γ.
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ.
ΚΑΤΣΕΛΗ Α.
ΚΑΤΣΕΛΗ Ν.
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ Ε.
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Α.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Χ.
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Α.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ.
ΚΙΣΚΗΡΑ Χ.
ΚΙΤΡΟΥ Μ.
ΚΟΚΚΟΣ Α.
ΚΟΠΠΑ Μ.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Ε.
ΚΟΣΤΑΝΙΑΝ Ε.
ΚΟΤΖΙΑΣ Ν.
ΚΟΤΣΑΚΑΣ Α.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Σ.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π.
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Α.
ΚΟΥΣΣΕΛΑΣ Δ.
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ Σ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ι.
ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ Ν.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΚΩΛΕΤΣΗ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΛΑΖΑΡΗ Ν.
ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κ.
ΛΑΜΠΙΡΗΣ Η.
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ Χ.
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Σ.
ΛΑΜΠΡΟΥ Π.
ΛΙΑΝΗΣ Γ.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ Δ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α.
ΛΟΗΣ Ε.
ΛΟΙΖΟΥ Δ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΛΥΤΡΑΣ Ι.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι.

ΜΑΔΕΜΑΝΗΣ Ν.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Α.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι.
ΜΑΝΤΑΖΙ Τ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Β.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ Μ.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΜΙΧΑΣ Ι.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.
ΜΙΧΟΣ Α.
ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ Α.
ΜΠΑΛΚΑΣ Ζ.
ΜΠΑΤΣΕΛΗ Α.
ΜΠΑΦΑ Ε.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Π.
ΜΠΙΣΤΗΣ Ν.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ.
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ Ε.
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Μ.
ΝΙΑΒΗΣ Ι.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
ΝΙΩΤΗΣ Γ.
ΝΟΥΣΙΟΣ Β.
ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΥ Π.
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ.
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΟΘΩΝΑΣ Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.
ΟΦΙΔΗΣ Α.
ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ Α.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Μ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Α.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Β.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Β.
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Σ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ.
ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ Χ.
ΠΕΡΛΕΠΕ Α.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Γ.
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΣ Φ.
ΠΟΔΗΜΑΤΑ Α.
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΠΡΟΤΟΠΑΠΑΣ Χ.
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ.
ΡΑΠΤΗ Σ.
ΡΑΠΤΗΣ Ι.
ΡΕΠΠΑΣ Δ.
ΡΗΓΑΣ Π.
ΡΟΒΛΙΑΣ Κ.
ΣΑΒΒΑΣ Κ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ.
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Α.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π.
ΣΗΜΙΤΗΣ Κ.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Ν.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ Χ.
ΣΙΩΖΙΟΥ Σ.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε.
ΣΚΟΥΛΑΣ Γ.
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ Μ.
ΣΜΠΟΝΙΑ Α.
ΣΜΥΡΛΗΣ Χ.
ΣΠΑΘΗΣ Σ.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ρ.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Μ.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ Ε.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε.
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ Δ.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ Ε.
ΣΩΚΟΣ Θ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.
ΤΑΤΣΗΣ Κ.
ΤΖΑΚΡΗ Θ.
ΤΖΑΜΠΑΖΗ Ε.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ.
ΤΖΕΧΕΛΙΔΟΥ Χ.
ΤΖΙΟΛΑΣ Ε.
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Σ.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ.
ΤΟΓΙΑΣ Β.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε.
ΤΡΙΑΣ Γ.
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Γ.
ΤΣΙΛΙΚΗΣ Σ.
ΤΣΙΜΠΙΔΑ Β.
ΤΣΙΟΚΑΣ Θ.
ΤΣΙΠΗΣ Θ.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Δ.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ.
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΙΩΤΗ Β.
ΤΣΟΥΡΑΣ Θ.
ΤΣΟΥΡΗ-ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Ε.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΦΕΛΩΝΗΣ Γ.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γ.
ΧΑΙΔΟΣ Χ.
ΧΑΛΑΤΣΗ Ε.
ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Ν.
ΧΑΤΖΗΘΩΣΜΑΝ Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Μ.
ΧΥΤΗΡΗΣ Τ.
ΨΑΡΑΚΗ Π.

Από το βήμα της Βουλής

«Διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του ΟΤΕ»

Το μείζον θέμα του ΟΤΕ θέτει με ερώτηση της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Μεταφορών η Άννα Διαμαντοπούλου. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο ΟΤΕ είναι μείζονος στρατηγικής σημασίας επιχείρηση και εργαλείο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας αλλά και για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Για αυτό το λόγο οι προθέσεις της Κυβέρνησης οφείλουν να έρθουν στο φως και να αποκρυσταλλωθούν στο στρατηγικό της σχέδιο για το μέλλον του οργανισμού.

Για το λόγο αυτό η Άννα Διαμαντοπούλου ερωτά τους κκ Αλογοσκούφη και Χατζηδάκη:



1. Έχουν προηγηθεί συνομιλίες μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης ή της διορισμένης από αυτήν Διοίκησης του ΟΤΕ ή από τρίτο εκπρόσωπο της με την Deutsche Telekom που να αφορούσαν την παραπάνω μεταβίβαση και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους;
2. Ποια είναι τα ζητήματα που δηλώνετε έτοιμοι να συμφωνήσετε με την Deutsche Telekom; Περιλαμβάνονται σε αυτά η πώληση πακέτου μετοχών και η παραχώρηση της Διοίκησης του ΟΤΕ;
3. Ποιοι είναι από την πλευρά σας οι στρατηγικοί στόχοι που θα επιχειρήσετε να διασφαλίσετε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας;
4. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διασφαλίσετε την αναπτυξιακή πορεία του ΟΤΕ, η οποία παρά την προβληματικότητα της τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν παύει να είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και της ΝΑ Ευρώπης;
5. Υπάρχουν μελέτες που στηρίζουν την σκοπιμότητα των χειρισμών σας και αν ναι να κατατεθούν;

«Γυναίκες σαν εμπόρευμα»



Μία ντροπιαστική και σεξιστική υπόθεση έφερε στη Βουλή με ερώτηση της προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Οικονομίας η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ απογευματινής εφημερίδας η εταιρία HELEXPRO – θυγατρική της HELEXPO που είναι ο μεγαλύτερος οργανωτής εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και που ελέγχεται από το κράτος - προσλαμβάνει νεαρές κοπέλες ως «προωθήτριες» (promo girls) για τις εκθέσεις της, που τις κατηγοριοποιεί ανάλογα με την εμφάνισή τους (οι κατηγορίες είναι «εμφανίσιμες» και «ιδιαίτερα εμφανίσιμες»). Τα κορίτσια κοστολογούνται αναλόγως και περιγράφονται μαζί με τις υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες σαν αντικείμενα προς ενοίκιαση!

Η Άννα Διαμαντοπούλου υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους σεξιστική αντιμετώπιση νεαρών γυναικών που απλώς θέλουν μια αξιοπρεπή απασχόληση, είναι απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη και παράνομη και ερωτά του αρμόδιου Υπουργού:

Πώς προτίθενται να αντιδράσουν οι αρμόδιοι υπουργοί σε μία υπόθεση που θίγει την ίδια τη γυναικεία υπόσταση και με ποιο τρόπο σκοπεύουν να αναζητήσουν τις ευθύνες;

Με αφορμή αυτό το εξοργιστικό εργασιακό ατόπημα η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει επιπλέον μέτρα για την καταπολέμηση των εργασιακών διακρίσεων εναντίων των γυναικών;

«Αποκλεισμοί από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης»

Το θέμα του αποκλεισμού αρκετών ελληνικών συμμετοχών από το φετινό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, έθεσε με ερώτηση της προς τον Υπουργό Πολιτισμού η Άννα Διαμαντοπούλου. Στην ερώτησή της αναφέρει ότι η ελληνική παραγωγή Ντοκιμαντέρ συμμετέχει με 48 ταινίες λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των ταινιών που θα προβληθούν.

Επισημαίνει επίσης ότι εξήντα δύο έλληνες δημιουργοί, διαμαρτύρονται με ανοικτή επιστολή τους, γιατί ο Διευθυντής του Φεστιβάλ χωρίς σαφή και αντικειμενικά κριτήρια απέκλεισε απ' όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών συμμετοχών.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που εκτός των άλλων, στόχο έχει να προάγει τη διεθνή παρουσία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, δημιουργεί αντικίνητρα και καταλήγει στον αποκλεισμό από το θεσμό καταξιωμένων ελλήνων δημιουργών, παρότι αποτελεί τον μόνον επίσημο θεσμό Ντοκιμαντέρ του Υπουργείου Πολιτισμού.



Με αφορμή αυτές τις διαπιστώσεις η Βουλευτής ρωτά τον κ. Λιάπη:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να ενισχύσει ουσιαστικά τα κίνητρα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά;
- Αν έχει εγκριθεί ο νέος κανονισμός του φεστιβάλ. Αν ναι, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού η εκ νέου τροποποίησή του δεδομένου ότι άλλαξε χωρίς ενημέρωση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας και φαίνεται να καταργήθηκε διάταξη που προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι οι ομόφωνες θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής δεσμεύουν τον εκάστοτε Διευθυντή του Φεστιβάλ;

Νέα κορυφαία όργανα του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκλέξει το Πολιτικό Συμβούλιο και το Γραμματέα καθώς και άλλα όργανα του κινήματος. Νέος γραμματέας ο Γιάννης Ραγκούσης και νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου εξελέγησαν:

1. Μπεγλίτης Παναγιώτης
2. Καρχιμάκης Μιχάλης
3. Μωραίτης Θάνος
4. Κουτσούκος Γιάννης
5. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίτσα
6. Κατσέλη Λούκα
7. Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
8. Ανδρουλάκης Νίκος
9. Ρόβλιας Ντίνος
10. Ασκούνης Κώστας
11. Ράπτη Σουλβάνα
12. Αντωνίου Τόνια
13. Κουκουλόπουλος Πάρις
14. Γεννηματά Φώφη

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης του πολιτικού δυναμικού του κινήματος μετά το Συνέδριο του κόμματος ο Πρόεδρος του Κινήματος όρισε ως κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους βουλευτές:

Ευάγγελο Βενιζέλο,
Θεόδωρο Πάγκαλο
και Χρήστο Παπουτσή.

Επίσης ο Γιώργος Παπανδρέου όρισε ως πολιτικούς εκπροσώπους που θα παρακολουθούν τη δράση των Υπουργείων τους εξής βουλευτές :

Εσωτερικών (και συντονιστής): Χάρης Καστανίδης
Οικονομίας και Οικονομικών: Λούκα Κατσέλη
Εξωτερικών: Αντρέας Λοβέρδος
Εθνικής Άμυνας: Βάσω Παπανδρέου
Ανάπτυξης: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: Σπύρος Κουβέλης
Δημοσίων Έργων: Γιάννης Μαγκριώτης
Παιδείας και Θρησκευμάτων: Άννα Διαμαντοπούλου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Γιώργος Φλωρίδης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Βασίλης Έξαρχος
Δικαιοσύνης: Γιώργος Παπαδημητρίου
Πολιτισμού: Μαρία Δαμανάκη
Αθλητισμού: Σοφία Σακοράφα
Τουριστικής Ανάπτυξης: Άντζελα Γκερέκου
Μεταφορών και Επικοινωνιών: Νίκος Σηφουνάκης
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ελπίδας: Τσουρή
Μακεδονίας - Θράκης: Μάρκος Μπόλαρης
Επικρατείας: Τηλέμαχος Χυτήρης

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diamantopoulou.gr • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διάκου 20, 11743 - Αθήνα, τηλ.: 210 92 37 536
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στο «Διάλογο»

Μηνιαία Εφημερίδα - Διανέμεται Δωρεάν

Ιδιοκτήτης: "Αναπνοή στην πόλη", Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μεγαλοπόλεως 1, Καλλιθέα 176 75, τηλ.: 210 94 31 572
Εκδότης • Διευθυντής: Σωκράτης Σαρινόπουλος • Ξάνθου 28, Ελληνικό 16 777 • e-mail: anarpoi@sokratis.eu
Εκτύπωση: UNISSET - Γραφικές Τέχνες Ε.Π.Ε. • Μαυρομικάλη 4, 15 354 Γλυκά Νερά

