

## Η αναίπνοή μας

Πριν από σαράντα χρόνια, στη Γαλλία ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, ακολούθησαν οι εργαζόμενοι και το Παρίσι έγινε το κέντρο μεγάλων ταραχών αλλά και εξελίξεων, με άμεσες επιπτώσεις στα πολιτικά πράγματα της Χώρας. Ήταν μια κατάσταση που σιγόβραζε, χωρίς κανείς να δίνει σημασία, που τελικά πέταξε το καπάκι της συγκάλυψης.

Δύο γενιές πέρασαν και τα γεγονότα επαναλήφθηκαν στο Παρίσι, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά, νέους, άνεργους, μετανάστες δεύτερης γενιάς που διεκδικούσαν φροντίδα δουλειά και ίση μεταχείριση.

Κοινωνικές εκρήξεις και οι δυο με απροσδιόριστες συνέπειες, που εκτρέφονται στις αγκαλιές της ανάγκης για επιβίωση και μιας καλύτερης ζωής, από την μια, αλλά και της κυβερνητικής απάθειας και αδιαφορίας από την άλλη.

Στην εποχή του διαδικτύου, όπου η πληροφόρηση είναι άμεση και η διακίνηση ιδεών και απόψεων ευχερέστατη, πολιτεία και πολίτες διαθέτουν πλέον ένα εξαιρετικό εργαλείο εξυπηρέτησης κάθε ανάγκης. Από μαθητικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες, ή την προσφορά και ζήτηση απασχόλησης, μέχρι την επίτευξη διοικητικών διαδικασιών και εμπόριο από απόσταση (e-governance και e-commerce).

Σ' αυτή την εποχή δεν δικαιολογούνται φαινόμενα προηγούμενων δεκαετιών. Οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας διευκολύνει αφάνταστα κάθε προσπάθεια, αλλά και εκθέτει αυτούς που προσκολλημένοι σε πρακτικές του παρελθόντος δεν τις αξιοποιούν.

Αρκεί η τεχνολογία; Όχι φυσικά. Τότε τι λείπει; Προφανώς το ενδιαφέρον της πολιτείας και κάθε μορφής αρχών. Λείπει η κοινωνική ευαισθησία που οφείλει να διαθέτει. Λείπει η απλή πρόβλεψη για την αποτροπή δεινών που φαίνονται στον ορίζοντα αλλά προσποιούμεθα ότι δεν υπάρχουν.

Την περίοδο «ευημερίας» που συμβάλλει στην απάθεια και τον ωχαδελφισμό, ακολούθησε μια περίοδος απογοήτευσης που οδήγησε στην απόλυτη αδράνεια. Σήμερα όμως η τεράστια διόγκωση των προβλημάτων, φαίνεται να ξυπνά τους πολίτες, να τους βγάζει τον δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα:

Προστασία της ζωής και περιουσίας τους, ασφαλή διακίνηση στη γειτονιά τους, νύχτα και μέρα, διασφάλιση συνθηκών υγιεινής, σωστή λειτουργία των σχολείων και ένα περιβάλλον καθαρό με στοιχειώδη ποιότητα ζωής, στο κέντρο της Αθήνας.

Ζητούν μέτρα για εκατοντάδες συμπολίτες θύματα των ναρκωτικών, για νεαρές μετανάστριες θύματα μαστροπίας, για το οργανωμένο παρανομο παραεμπόριο.

Η ώρα είναι τώρα...  
Λίγο αργότερα θα είναι πολύ αργά....

Η Συντακτική Ομάδα

# Στο δρόμο για την Αθήνα



**Π**ολλές γειτονιές οι οποίες παλιότερα έσφυζαν από ζωή και αποτελούσαν εστίες ψυχαγωγίας και διασκέδασης έχουν μετατραπεί σε γκέτο. Ναρκωτικά, πορνεία, εγκληματικότητα, παράνομο εμπόριο, συγκροτούν μια εικόνα απαξίωσης και παραμέλησης που ούτε αρμόζει σε μία πόλη σαν την Αθήνα, ούτε δίνει τη δυνατότητα να ζουν οι άνθρωποι σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αν και είχαν δημιουργηθεί ελπίδες και προσδοκίες με τις αναπλάσεις του Κέντρου λόγω των Ολυμπιακών αγώνων, αυτές χάθηκαν με το τέλος τους.

Σιγά σιγά οι πολίτες αρχίζουν όχι μόνο να αντιδρούν, αλλά και να διεκδικούν μία καλύτερη και πιο βιώσιμη πόλη. Μία πόλη ανοικτή και ασφαλή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε την οργάνωση Πολιτών ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ στον συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου Αθήνας τη Δευτέρα 26 Μαΐου.

Πολίτες, κάτοικοι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν για μία κατάσταση που δεν πάει άλλο.

Αντιπροσωπεία των πολιτών παρέδωσε το παρακάτω ψήφισμα στο γραφείο του Δημάρχου

### Ψήφισμα

- **Καταγγέλλουμε τη συνειδητή υποβάθμιση του «ιστορικού τριγώνου»,** που οφείλεται στις πράξεις και στις παραλείψεις της πολιτείας, με την ανοχή και την αδιαφορία της οποίας, η περιοχή μετατράπηκε από πρότυπο προσπάθειας αναβάθμισης την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σε «αποθήκη ψυχών» και ανεξέλεγκτο γκέτο ανομίας και εξαθλίωσης, το 2008.
- **Απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση όλων των φορέων της πολιτείας** (Δήμος, Νομαρχία, συναρμόδια Υπουργεία) και τη μεταξύ τους συνεργασία, χωρίς τις συνήθεις δικαιολογίες «ότι αυτά είναι αρμοδιότητες άλλων».
- **Απαιτούμε την άμεση ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος,** για την εκπόνηση ενός οργανωμένου

Συνέχεια στην σελ. 2

## Μάης 1968

Νίκος Μουζέλης,  
Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας LSE

**Η** εξέγερση του Μάη του '68 δεν άλλαξε, τουλάχιστον άμεσα, τα πολιτικά πράγματα - ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις ΗΠΑ. Άλλαξε όμως σημαντικά τις ταυτότητες και νοοτροπίες των νέων. Πιο γενικά, άλλαξε την κουλτούρα των δυτικών κοινωνιών.

Αυτό που σήμερα ονομάζουμε μετανεωτερικότητα δεν ξεκίνησε με το άνοιγμα των αγορών στην δεκαετία του '70, Ξεκίνησε με την εξέγερση της νέας γενιάς στην προηγούμενη δεκαετία. Είναι τότε που βλέπουμε ένα σταδιακό πέρασμα από τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό και τον ουριτανισμό στην φαντασία και την σεξουαλική ελευθερία, από τον πατριαρχικό αυταρχισμό στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανηλίκων, από τον θρησκευτικό δογματισμό και την μισαλλοδοξία στην αναζήτηση νέων μορφών θρησκευτικής και κοσμικής πνευματικότητας που βασίζεται λιγότερο στους αμετάβλητους κανόνες και περισσότερο στην ενδοσκοπήση, στο άμεσο βίωμα και στις ανοικτές διαπροσωπικές σχέσεις.

Συνέχεια στην σελ. 2

## Διαβάστε επίσης...

- Freecycle: Οικολογία και εξυπηρέτηση
- Μάης '68
- Ασφάλεια στις γειτονιές
- Blogs πολίτες και κοινωνία





## Στο δρόμο για την Αθήνα

Συνέχεια από σελ. 1

ρυθμιστικού σχεδίου (στα πρότυπα του αντίστοιχου για την Πλάκα, στις αρχές της δεκαετίας του '90), που θα αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

- **Απαιτούμε τη συγκρότηση ειδικού επιτελείου (task force) στελεχωμένου από υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας**, που θα αναλάβει να αντιμετωπίσει και να καταδιώξει συστηματικά τα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος, που λυμάνονται το «ιστορικό τρίγωνο» (ναρκωτικά, πορνεία, εκμετάλλευση λαθρομεταναστών, παραεμπόριο).

- **Απαιτούμε τη διαρκή και συστηματική** (βάσει σχεδίου) αστυνόμευση της περιοχής – και όχι αποσπασματικά αστυνομικά μέτρα, με τη στάθμευση μιας κλούβας που απλώς μεταφέρει το πρόβλημα «λίγο παρακάτω». Δεν είναι δυνατόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Αστυνομία, να δηλώνει «ότι οι υπάλληλοι της φοβούνται να μπουν στο γκέτο» λίγες δεκάδες μέτρα από το Δημαρχείο και το Αρχηγείο της.

- **Απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόνοιας του κράτους και του Δήμου Αθηναίων** (με τους χιλιάδες υπαλλήλους), ώστε να αντιμετωπιστεί βάσει οργανωμένου σχεδίου, η έλλειψη περίθαλψης στους αρρώστους (ναρκομανείς και άλλους) και αναξιοπαθούντες που κατακλύζουν την περιοχή.



- **Απαιτούμε την άμεση μεταφορά της μονάδας του ΟΚΑΝΑ, καθώς η περιοχή** (με τη συγκέντρωση τόσων δραστηριοτήτων αλλά και μεταναστών) αποτελεί προνομιακό χώρο, για τη δράση των εμπόρων ναρκωτικών.

- **Καταγγέλλουμε το σοβαρό πρόβλημα υγιεινής που έχει δημιουργηθεί.** Η περιοχή έχει μετατραπεί σε δημόσιο ουρητήριο και αφοδευτήριο. Απαιτούμε την εκπόνηση σχεδίου καθαριότητας, όλες τις ώρες της ημέρας και όχι μόνο τη νύχτα), καθώς και την ουσιαστική μελέτη για την απομάκρυνση των εσίων μόλυνσης. Ζητούμε ουσιαστική ανακύκλωση – και όχι το απορριμματοφόρο να ρίχνει στον ίδιο κάδο σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά, που με τόσο κόπο έχουν διαχωρίσει οι δημότες.

- **Απαιτούμε τον διαρκή έλεγχο των χρήσεων γης, αδειών και συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής** (άδειες καταστημάτων, ηχορύπανση, χωροταξική διευθέτηση, παράνομο παρκάρισμα και φορτοεκφόρτωση) λόγω και του συνωστισμού που παρατηρείται, σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και της εβδομάδας.

- **Απαιτούμε μέτρα για την επαναφορά της κοινωνικής ζωής στην περιοχή και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού**, με τη δημιουργία σχολείων, παιδικής χαράς, ΚΑΠΗ και άλλων κοινωνικών παροχών.

- **Δηλώνουμε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε ενεργά και εθελοντικά ως πολίτες**, στην οποιαδήποτε συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής.

## Μάης 1968

Συνέχεια από σελ. 1

Είναι τέλος στην δεκαετία του '60 που βλέπουμε το πέρασμα από τον εθνικιστικό σωβινισμό στην αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, από την ξενοφοβία στον σεβασμό της «αλλότητας», από την κοινωνική αναληψία στην μέριμνα για την παγκόσμια φτώχεια και το περιβάλλον.

Βέβαια οι παραπάνω εξελίξεις, που βασίζονται στις ουμανιστικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουν γίνει κυρίαρχες. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι ο φονταμενταλισμός της αγοράς στις ανεπτυγμένες χώρες από την μια μεριά και ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός σε διάφορες ισλαμικές περιθωριοποιημένες



κοινωνίες από την άλλη. Όμως οι αξίες του Μάη δεν έχουν εξαφανιστεί. Τις βλέπουμε στα νέα κινήματα Τύπου Σεατλ και Γένοβας, τις βλέπουμε στους μεταυλιστικούς προσανατολισμούς μιας μερίδας της νεολαίας που ενδιαφέρεται λιγότερο για το χρηματιστήριο και περισσότερο για ένα ποιοτικό, αντικαταναλωτικό τρόπο ζωής – τις βλέπουμε τέλος στις μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως αυτές της Greenpeace και των «Γιατρών χωρίς σύνορα».

Χρησιμοποιώντας μια γκραμισιανή ορολογία, θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Μάης του '68 και οι ποικιλότροπες επιδράσεις του στις σημερινές νοοτροπίες και πρακτικές αποτελούν ένα πολιτισμικό «πόλεμο χαρακμάτων», μια μακρόσυρτη προσπάθεια υπόσκαψης της ηγεμονίας των κυρίαρχων ελίτ.

# www.freecycle.com: Οικολογία και εξυπηρέτηση!



Το Διαδίκτυο είναι βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών. Χαρακτηριστικό δείγμα της θετικής προσφοράς του στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων είναι το Freecycle» και μετά συνεχίζει κανονικά το κείμενο.

Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε για να διευκολύνει τις ανταλλαγές αντικειμένων «μεταξύ φίλων» την 1η Μαΐου 2003, στην Πολιτεία της Αριζόνα, στις ΗΠΑ και κατάφερε να μετατραπεί σε μια παγκόσμια οικολογική κίνηση. Το δίκτυο freecycle, λειτουργεί ήδη σε εκατοντάδες χώρες του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, στη βάση της σχετικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που έχει δημιουργηθεί, διαρθρωμένο σε τοπικές ομάδες αναζήτησης, προσφοράς, ελέγχου και παράδοσης κάθε είδους αντικειμένων.

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο [www.freecycle.com](http://www.freecycle.com), προτείνονται, ζητούνται και ανταλλάσσονται αντικεί-

μενα, τα οποία για κάποιους μπορεί να θεωρούνται άχρηστα και είτε έχουν στοιβαχτεί σε αποθηκευτικούς χώρους είτε ετοιμάζονται οδηγηθούν στις – καταστρεπτικές για το φυσικό περιβάλλον – χωματερές. Σε κάθε περίπτωση, τα αντικείμενα αυτά, παρ' ότι χρησιμοποιημένα, οφείλουν να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ειδικά σε ότι αφορά την χρηστική τους αξία και βέβαια βασικότερη προϋπόθεση λειτουργίας του freecycle είναι η δωρεάν διακίνησή τους. Σαφέστατη προϋπόθεση είναι και η νομιμότητα των αντικειμένων, όπως και ο σεβασμός ανάμεσα στους χρήστες, τα οποία εναπόκεινται στην ποιότητα και τη θέληση της συμμετοχής των χρηστών και διασφαλίζονται, κατά κάποιο τρόπο, από τους εθελοντές - διαχειριστές της όλης προσπάθειας.

Έτσι με απλές κινήσεις, μπαίνοντας στο δίκτυο του freecycle, αδειάζουμε τις αποθήκες μας και περιορίζουμε τον όγκο των απορριμμάτων μας, βοηθώντας ταυτόχρονα κάποιους άλλους, που πιθανώς να τα χρειάζονται ή ακόμη περισσότερο να τα έχουν ανάγκη, δρώντας στην ουσία ενάντια στην καταναλωτική μανία



της εποχής και δίνοντας την ευκαιρία στον εαυτό μας να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τα πλεονεκτήματα του freecycle, όταν μας φανούν χρήσιμα. Εξυπακούεται πως όποιος προσφέρει κάποιο αντικείμενο στο freecycle έχει τη δυνατότητα αμέσως να αναζητήσει κάτι που θα του ήταν χρήσιμο και που προσφέρει κάποιος άλλος χρήστης.

Με αυτόν τον τρόπο διακινούνται κάθε ώρα χιλιάδες μικρά και μεγάλα αντικείμενα, ηλεκτρονικά και υπολογιστές, μουσικά όργανα, έπιπλα, ηλεκτρικές

συσκευές, βιβλία είδη αυτοκινήτων, είδη από διάφορα κόμπυ ακόμη και κατοικίδια ζώα και pet!

Στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη το δίκτυο σε 13 ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Ηράκλειο, Καστοριά, Κομοτηνή, Κοζάνη, Μυτιλήνη, Ναύπλιο, Πάτρα, Ρόδο, Σέρρες και Ξάνθη) και αξίζει τον κόπο πραγματικά να επεκταθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο...





# «Ο Μάης του '68

σε φωτογραφίες και αφίσες της εποχής»



Στις 3 Μαΐου του 1968, στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, μια μεγάλη εκδήλωση των φοιτητών διακόπεται από την αστυνομία, η οποία εισβάλλει στη Σορβόννη διώχνει τους φοιτητές και έτσι ξεκινάει ο περίφημος Γαλλικός Μάης. Η αστυνομία προβαίνει σε περίπου 300 συλλήψεις, η αντίδραση των φοιτητών γενικεύεται, εξεγείρονται και στα άλλα Πανεπιστήμια και κορυφώνεται τη νύχτα της 10ης προς την 11η του Μάη του 1968, τη λεγόμενη Νύχτα των Οδοφραγμάτων.

Το βράδυ εκείνο οι φοιτητές, στήνουν πρόχειρα οδοφράγματα με καμένα αυτοκίνητα και άλλα υλικά και αντιμετωπίζουν τη γαλλική αστυνομία. Καίγονται αυτοκίνητα, σπάνε βιτρίνες, εκατοντάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις. Μέσα σε αυτή τη γενική εξέγερση των νέων, οι οποίοι έχουν αιτήματα που εκτείνονται πέραν της παραδοσιακής αριστεράς, ακολουθεί η συμμετοχή στα δρώμενα των Γάλλων εργατών, οι οποίοι κατεβαίνουν σε μια τεράστια διαδήλωση η οποία συγκεντρώνει κατά τους οργανωτές της, περίπου 800.000 άτομα μέσα στους δρόμους του Παρισιού, κατά την αστυνομία 150.000 άτομα. Οποσδήποτε συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό διαδηλωτών.

Η κρίση λοιπόν γενικεύεται καθώς εξαπλώνεται και στο στρώμα των εργατών, και αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εργοδοτικές οργανώσεις και στις συνδικαλιστικές, για να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να καλμάρουν τους εργαζόμενους. Υπογράφονται συμφωνίες για γενναία αύξηση μισθών και ημερομισθίων, η οποία όμως δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να μετέχουν στις απεργίες και στις καταλήψεις εργοστασίων.

Τότε ο Ντε Γκωλ, ρίχνει στη μάχη τον ίδιο του τον εαυτό και με το προσωπικό του κύρος, βγαίνει στις 30 Μαΐου και ζητάει την διοργάνωση αντιδιαδηλώσεων από την σιωπηρή πλειοψηφία των Γάλλων, διαλύει την Εθνοσυνέλευση. Προηγουμένως έχει μεταβεί κρυφά στη Γαλλική Βάση του Μπάντεν Μπάντεν, όπου συζητάει με τους γάλλους στρατηγούς και τους ζητά να τον υποστηρίξουν. Επρόκειτο για στρατηγούς, οι οποίοι δεν ήταν φιλικά διακείμενοι προ τον στρατηγό Ντε Γκωλ, που ήταν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Οι στρατηγοί του δίνουν την υπόσχεση και τεθωρακισμένα έχουν εμφανιστεί στα περίχωρα του Παρισιού.

Έτσι μέσα σε αυτό το κλίμα, διοργανώνεται μια μεγάλη αντιδιαδήλωση των Γάλλων, των νοικοκυραίων όπως θα λέγαμε σήμερα, με επικεφαλής μια μυθική φυσιογνωμία του Γαλλικού 20ου Αιώνα, τον Αντρέ Μαλρώ. Έτσι σιγά σιγά εκφυλίζεται ο Μάης του '68, αλλά η εξουσία του Ντε Γκωλ δεν κρατάει για πολύ. Ο Μάης έφερε νέες ιδέες, πολέμησε την καταναλωτική κοινωνία, αναθεώρησε τη θέση της παραδοσιακής αριστεράς, ιδιαίτερα της αριστεράς εκείνης η οποία βασιζόταν στη ισχύ της Σοβιετικής Ενώσεως, ταυτόχρονα όμως πλήγωσε, τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά τη γαλλική ισχύ, η οποία ήταν η μόνη τότε Ευρωπαϊκή δύναμη που είχε ένα λόγο αντίθετο στην αμερικανική επικυριαρχία στην Ευρώπη.





# Από το βήμα της Βουλής

## «Ασφάλεια στις γειτονιές της Αθήνας»



Στις 24 Μαΐου 2008, μετά από επίσκεψη στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα που αστυνομώνει μια περιοχή όπου η φτώχεια συμβιώνει με τον αποκλεισμό και την παντελή έλλειψη φροντίδας του Κράτους, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, ότι κυριαρχεί ο κίνδυνος δημιουργίας ενός "ghetto" με απρόβλεπτες και εκρηκτικές συνέπειες.

Στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών διαμορφώνεται ένα νέο "ghetto" που ενσωματώνει σταδιακά όλες τις μορφές παραβατικότητας όπως η παράνομη πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών, οι σοβαρές εγκληματικές πράξεις με πρόσφατη τη περίπτωση δολοφονίας των τριών αλλοδαπών σε καφετέρια της περιοχής.

Η κατάσταση αυτή απαιτεί την παρέμβαση του Κράτους με στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο. Πρώτιστα όμως και άμεσα θα πρέπει να επανέλθει ο αστυνόμος της γειτονιάς και οι πεζές περιπολίες.

Τα στοιχεία τόσο στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα όσο και στα άλλα Αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας επιβεβαιώνουν τις αδυναμίες της αστυνομίας στο διοικητικό και οργανωτικό τομέα που έχουν να κάνουν με την ανακατανομή και την έλλειψη προσωπικού σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Το μείζον αυτό θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο της ερώτησης που κατέθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο. Η Βουλευτής υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο για τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και την καθημερινή υποβάθμιση της ζωής τους και ζητά να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο από τον Υπουργό κατά πόσο:

- Υπάρχει σχέδιο οργάνωσης των υπηρεσιών της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων σε περιοχές όπως αυτή του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών, και αν ναι ποιο είναι το σχέδιο αυτό; Ποια είναι η προβλεπόμενη δύναμη του συγκεκριμένου ΑΤ και ποιος αριθμός υπηρετεί εκεί;

- Προτίθεται να επαναφέρει άμεσα τον αστυνόμο της γειτονιάς και τις πεζές περιπολίες βάση ενός σχεδίου ανάλογου αυτού που υπήρχε το 2002, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα;

- Προτίθεται να αυξήσει το προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων στην περιοχή της Αθήνας που παρουσιάζει αύξηση όλων των μορφών παραβατικότητας με σοβαρές επιπτώσεις στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών;

Με την Αστυνομία να περιορίζεται σε ρόλο θεατή, δρόμοι, καταστήματα και σπίτια έχουν γίνει έρμαιο στις ορέξεις κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι.

Οι επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών τμημάτων και άλλων στόχων στην περιοχή της πρωτεύουσας αναδεικνύουν την αδυναμία αστυνόμευσης και αυτών των ιδίων των αστυνομικών τμημάτων. Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών καταρρακώνεται καθημερινά, ενώ η έλλειψη στρατηγικής με απτά αποτελέσματα έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία και το κύρος της ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

# Blogs, πολίτες και κοινωνία

Η ιστορία των blogs αν και μετρά λίγα χρόνια ζωής και ουσιαστικής παρέμβασης στην πολιτική σφαίρα, υπό την ευρεία έννοια, φαίνεται ότι έχει ριζώσει για τα καλά στην πολιτική στρατηγική και την πολιτική διαβούλευση.

Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι, από μία συλλογική μαχητικότητα, η οποία υπήρχε στην πολιτική, δηλαδή μεγάλες ομάδες οι οποίες συσπειρώνονταν γύρω από κοινές θέσεις και είχαν μία συλλογική έκφραση, εισερχόμαστε σε μία «μαχόμενη ατομικότητα»

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, το πώς μπορούν τα blogs να αλλάξουν την ατζέντα στην πολιτική.

Τρίτο σημείο της προσοχής μας, είναι η ανατροπή που μπορούν να προκαλέσουν στο πολιτικό status τα blogs. Αυτό το στοιχείο παντρεύεται με το κατά πόσο η μαζικότητα των blogs, επιφέρει απώλεια της αθωότητας τους, του αυθορμητισμού τους, τα εισάγει σε έναν κόσμο επιχειρηματικότητας.

Το πλέον δε σημαντικό στοιχείο είναι η προϊούσα αλλαγή στη γλώσσα. Γλώσσα πιο χαλαρή, με χιούμορ, με βιώματα.

Τα blogs λοιπόν σχηματοποιούν ένα νέο, άγνωστο χώρο για τους πολίτες και τους πολιτικούς, τη συμμετοχή, τη διαδραστικότητα και τη λογοδοσία.

Τα blogs λοιπόν σχηματοποιούν ένα νέο,  
άγνωστο χώρο για τους πολίτες  
και τους πολιτικούς, τη συμμετοχή,  
τη διαδραστικότητα και τη λογοδοσία

Οι διαδραστικές και ακτιβιστικές πρωτοβουλίες που καλλιεργούνται στο Διαδίκτυο, έχουν αρχίσει να αποτελούν εργαλείο και για τους πολίτες της Αθήνας.

Blogs πολιτών για περισσότερο τοπικά προβλήματα, αλλά και ευρύτερα ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών της Αθήνας, κάνουν την εμφάνισή τους στο χώρο του Διαδικτύου.

Δύο blogs πολιτών ασχολούνται με δύο από τους ωραίους λόφους του κέντρου της πόλης.



### Στρέφης

Οι κάτοικοι των Εξαρχείων ασχολούνται όχι μόνο με τον καλλωπισμό του λόφου, αλλά προβάλλουν και γενικότερα προβλήματα της περιοχής, όπως τα ναρκωτικά και τα σκουπίδια. ([exarchia.pblogs.gr](http://exarchia.pblogs.gr))

### Φιλοπάππου

Οι κάτοικοι της περιοχής διαφωνούν με την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να περιφραχθεί ο λόφος. Θέλουν ο λόφος να παραμείνει ανοιχτός και ελεύθερα προσβάσιμος. ([filopappou.wordpress.com](http://filopappou.wordpress.com))



Μία δροσερή και οικολογική αθηναϊκή προσπάθεια να βάλουμε λίγο «πράσινο» στην καθημερινότητα μας αποτελεί και το blog [makeathensgreen.gr](http://makeathensgreen.gr).



Τα προβλήματα και τα δικαιώματα των... επιβατών παρουσιάζει το Δίκτυο ΕΠΙΒΑΤΗΣ (Ενωση Πολιτών για την Ισχυροποίηση Βελτίωση Αναβάθμιση ΤΗΣ Συγκοινωνίας)

Ζητήματα μετακινήσεων και θέματα που μας αφορούν όλους, μιάς και όλοι είμαστε λιγότερο ή περισσότερο επιβάτες, προβάλλονται στη σελίδα [www.epivatis.gr](http://www.epivatis.gr).

### Πεζή

Τα μεγαλύτερα από ό,τι νομίζει κανείς εκ πρώτης όψεως προβλήματα των πεζών παρουσιάζει η ιστοσελίδα [www.pezh.gr](http://www.pezh.gr). Η κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών στους σκοπούς της πρωτοβουλίας της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά βλέπουμε να μετατρέπονται τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις πεζών, οι πλατείες, τα πάρκα και γενικότερα οι χώροι κίνησης των πεζών σε χώρους παράνομης στάθμευσης οχημάτων. Βλέπουμε μηχανοκίνητα δίκυκλα να κινούνται χωρίς ενόχληση και ενδοιασμούς σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, στοές κ.λπ. και την αστυνομία να αρνείται προκλητικά να εφαρμόσει το νόμο, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τέτοιες συμπεριφορές, ή - ακόμα χειρότερα - να τον εφαρμόζει με επιλεκτικό τρόπο κατά των πεζών. Με αποκορύφωμα βεβαίως, την τελευταία εξαγγελία για διωγμό των πεζών που προσπαθούν να βρουν διαθέσιμο χώρο για να κινηθούν, και την επιβολή προστίμων!»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.diamantopoulou.gr](http://www.diamantopoulou.gr) • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διάκου 20, 11743 - Αθήνα, τηλ.: 210 92 37 536  
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στο «Διάλογο»



### Μηνιαία Εφημερίδα - Διανέμεται Δωρεάν

Ιδιοκτήτης: "Αναρνοί στην πόλη", Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μεγαλοπόλεως 1, Καλλιθέα 176 75, τηλ.: 210 94 31 572  
Εκδότης • Διευθυντής: Σωκράτης Σαρινόπουλος • Ξάνθου 28, Ελληνικό 16 777 • e-mail: [anarnoi@sokratis.eu](mailto:anarnoi@sokratis.eu)  
Εκτύπωση: UNISSET - Γραφικές Τέχνες Ε.Π.Ε. • Μαυρομικάλη 4, 15 354 Γλυκά Νερά