

Η αναπνοή μας

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών δείχνουν μια απόλυτη ανατροπή πορείας των πολιτικών πραγμάτων στην χώρα μας. Μόνη σταθερά, είναι η απογοήτευση των πολιτών από τις εξελίξεις και η αποτύπωση ενός αισθήματος απαισιοδοξίας για την προσωπική τους προοπτική αλλά και το μέλλον της χώρας. Κατά τα λοιπά :

- Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον σταθερά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για την διακυβέρνηση της Χώρας με ποσοστά από 3% μέχρι 7% στην «πρόθεση ψήφου», ανάλογα με την εταιρεία που κάνει την δημοσκόπηση .
- Η αίσθηση του κόσμου, όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στην «παράσταση νίκης», με διπλάσια ποσοστά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις εκλογές.
- Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά – με μεμονωμένες κατά εταιρεία εξαιρέσεις – είναι πλέον υπέρ του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, και
- Το μόνο που ακόμη οριακά κρατά υπέρ της Ν.Δ. είναι η «καταλληλότητα για Πρωθυπουργός»

Δεν συμμερίζομαστε την άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι περισσότερο από τάσεις της κοινωνίας. Δεν μένουμε σε μικροδιαφορές των αριθμών, ένα πάνω ένα κάτω. Δεν θεωρούμε ότι τα πάντα έχουν κριθεί ή το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα προκύπτει μέσω δημοσκοπήσεων. Αυτή όμως, ήταν η άποψη της Ν.Δ. που χρόνια τώρα, ως μόνο όπλο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, όταν δεχόταν κριτική για λάθη και παραλείψεις, ήταν ότι είχε την στήριξη των πολιτών – βάσει δημοσκοπήσεων. Μπέρδευαν την ανοχή με την αποδοχή...

Το θέμα είναι ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, που όλο και βαθιάει στην κοινωνία και την οικονομία. Μια κρίση που διαπερνά και την πολιτική, όταν οι πολίτες δεν βρίσκουν απαντήσεις στις αγωνίες και τα ερωτήματα τους.

Το αρνητικό είναι ότι η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο από την κυβερνητική αδυναμία να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να πετύχει αποτελέσματα. Αλήθεια, τότε θα μάθουμε έστω το ύψος του ελλείμματος και του χρέους για το 2008;

Το θετικό είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ξεδιπλώνει πλέον το πρόγραμμά του, και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις σε όλους τους τομείς, που δίνουν ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας .

Ζητούμενο είναι μια νέα ικανή και αποτελεσματική Κυβέρνηση, ευρείας αποδοχής που θα πετύχει να βγάλει την χώρα από το αδιέξοδο δίνοντας χαμόγελο αισιοδοξίας στους πολίτες. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις διατεθειμένες να συνεργασθούν σε μια τέτοια προοπτική; Ας μιλήσουν καθαρά. Αν όχι, η αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος.

Η Συντακτική Ομάδα

Απαντήσεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα έδωσε η Πολιτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου απαντώντας σε ερωτήσεις της Δήμητρας Κρουστάλλη στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής». Απαντήσεις που δείχνουν την πορεία και επιλογές του ΠΑΣΟΚ, και εκπέμπουν νότα αισιοδοξίας για έξοδο από την κρίση που εντείνεται, με επιπτώσεις στην χώρα και κάθε πολίτη χωριστά. Παραθέτουμε στοιχεία της συνέντευξης:

- **Οι εκλογές, τις οποίες ζητεί επιτακτικά το ΠαΣοΚ, πιστεύετε ότι σε αυτή τη συγκυρία θα ωφελήσουν ή θα βλάψουν τη χώρα;**

«Η ωρίμαση της δημοκρατίας μας επιτάσσει εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, όμως ο κανόνας ανατρέπεται και πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης. Η κρίση στην οικονομία- διεθνής και εσωτερική-, η ανασφάλεια των πολιτών, η διάλυση σε σημείο κινδύνου στον χώρο της υγείας και ευρύτερα της δημόσιας διοίκησης, τα αδιέξοδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όχι μόνο, οδήγησαν το ΠαΣοΚ να ζητεί εκλογές ώστε να προκύψει κυβέρνηση ικανή να εφαρμόσει πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, να πάει τη χώρα μπροστά».

- **Αν όμως το ΠαΣοΚ δεν μπορέσει να κατακτήσει την αυτοδυναμία, ποιος θα έχει ευθύνη;**

«Καθένας έχει το μερίδιό της δικής του ευθύνης για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε. Η καθαρή νίκη του ΠαΣοΚ θα μεταφέρει παρόμοια συζήτηση σε άλλους χώρους».

Οι εκλογές είναι ο καθαρός στόχος και η αυτοδυναμία του ΠαΣοΚ αποτελεί στρατηγική επιλογή για σταθερότητα και έξοδο από την κρίση.»

Οι πολίτες θέλουν κοινή λογική και καθαρό λόγο

- **Έχετε πει ότι παρά το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις χρειάζεται να πείσετε τον κόσμο για μια σειρά θεμάτων, π.χ. οικονομία, παιδεία, υγεία, κ.ά. Γιατί δεν καταφέρνετε να πείσετε τους πολίτες;**

«Το ΠαΣοΚ κρίνεται για τη δυνατότητά του να κυβερνήσει, σε αντίθεση με τα μικρότερα κόμματα τα οποία κρίνονται από τους πολίτες σαν φωνή διαμαρτυρίας. Θεωρώ σημαντικό ότι έχουμε συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο και καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι τα πολύπλοκα προβλήματα απαιτούν σύνθετες απαντήσεις- και ο λαϊκισμός δεξιά και αριστερά περισσεύει. Είμαι όμως πεπεισμένη ότι οι πολίτες απαισιόδοξοι πια από την ξύλινη γλώσσα και τα μεγάλα λόγια θέλουν κοινή λογική και καθαρό λόγο, θέλουν αλήθειες, θέλουν πρόσωπα που εμπνέουν ελπίδα και σιγουριά».

Οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικές ρουτίνες.

- **Φταίνει δηλαδή τα πρόσωπα για το γεγονός ότι οι θέσεις σας, για την οικονομία π.χ., δεν περνούν στον κόσμο; Με δεδομένη την κακή κατάσταση της οικονομίας, ποια ακριβώς είναι η διαφορετική πρόταση του ΠαΣοΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης;**

Συνέχεια στην σελ. 4

Αυτοδυναμία για έξοδο από την κρίση



Διάλογος ουσίας και όχι επικοινωνίας

Στην πορεία ολοκλήρωσης του διαλόγου για την παιδεία, που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιούνται σημαντικές συναντήσεις, της πολιτικής εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα παιδείας κ. Άννας Διαμαντοπούλου και της Γραμματέας του τομέα παιδείας κ. Θάλειας Δραγώνα.



Στις 2 Φεβρουαρίου 2009 συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ για τα θέματα παιδείας. Μετά την συνάντηση υπήρξαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η κ. Διαμαντοπούλου μεταξύ άλλων είπε: «... Το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά τις δύο εξαιρετικά σημαντικές μελέτες τις οποίες έχει κάνει η ΓΣΕΕ για τα θέματα του εκπαιδευτικού συστήματος και των μεγάλων ανισοτήτων που υπάρχουν. Έγιναν στη σωστή στιγμή και έχουν ενσωματωθεί και στην προγραμματική μας πρόταση. Η παιδεία είναι η πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει ένα σύνολο συναντήσεων με κόμματα και φορείς, ώστε να υπάρξουν συναινέσεις και να υπάρξει η δυνατότητα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία θα υποστηριχθεί από φορείς, κόμματα, από τους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς, γιατί η Παιδεία δεν μπορεί να περιμένει... Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε: «... Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε, ότι τη βασική προσέγγιση που έχουμε κάνει για τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τις ζώνες εκπαιδευτικών προ-

Συνέχεια στην σελ. 4

Διαβάστε επίσης...

- Για τους νέους, όλα «υπό αίρεση»
- Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων
- «Ζωντανή ζωγραφική» του Κ.Τσόκλη
- Πρωθυπουργός εν αναμονή
- Συνάντηση με τον Νομάρχη Αθηνών



Για τους νέους όλα είναι «υπό αίρεση»



Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν σωρεία σοβαρών και δυσεπίλυτων προβλημάτων, με πρώτο και κυρίαρχο βέβαια τη νεανική ανεργία. Δυστυχώς μια ολόκληρη γενιά αποξενώνεται από την εργασία, και το κοινωνικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δουλειά μένει ανενεργό. Καταδεικνύεται με τον τρόπο αυτό η σχιζοφρενική πραγματικότητα της σημερινής Ελλάδας, που ενώ αντιμετωπίζει σημαντικό δημογραφικό και ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό πρόβλημα, αδυνατεί να εκμεταλλευθεί το πλέον δυναμικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού της, τους νέους. Έτσι σήμερα, **χιλιάδες νέοι, άνεργοι αποτελούν το τίμημα των μέχρι σήμερα εφαρμοσμένων οικονομικών πολιτικών και βιώνουν την οικονομική εξαθλίωση, τη φτώχεια και την ανέχεια.**

Η ανεργία όμως είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ξετυλίγεται η επίθεση στα δικαιώματα των νέων ανθρώπων. Δυστυχώς η νεολαία σήμερα είναι ένα ζωντανό πειραματόζωο πάνω στο οποίο δοκιμάζονται και πραγματοποιούνται όλες οι πολιτικές απορρύθμισης και ευελιξίας της εργασίας. Πολιτικές που οδηγούν χιλιάδες νέους να εργάζονται υπό το καθεστώς επισφαλών και μη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Ο φόβος της ανεργίας αλλά και η ανάγκη της επιβίωσης αναγκάζει, σήμερα στην Ελλάδα, πολλούς νέους να **εργάζονται με την ώρα** (μερική απασχόληση), **με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με το κομμάτι** (φασόν) και σε αρκετές περιπτώσεις **χωρίς κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα**. Πολλοί νέοι επίσης απασχολούνται είτε ως **«ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι**, υπό ένα καθεστώς σύγχρονης σκλαβιάς, είτε **ως οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοι** (εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»).

Επιπρόσθετα η **ετεροαπασχόληση**, δηλαδή η εργασία που είναι άσχετη με τις γνώσεις και την ειδικότητα του εργαζόμενου αποτελεί μία από τις βασικές μορφές απορρόφησης των νέων.

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και περαιτέρω προβλήματα για τους νέους της χώρας μας:

- Το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων νέων είναι χαμηλότερο από αυτό των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων, καθώς στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (στέγασης, σίτισης, εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων), τα οποία χωρίς την οικογενειακή βοήθεια θα είχαν οξυνθεί ακόμη περισσότερο.
- Παράλληλα το χαμηλό ύψος των αμοιβών (γενιά των 400 και 500 ευρώ), το ελαστικό ωράριο, οι διακρίσεις σε βάρος των νέων εργαζόμενων, τα εμπόδια στη μόρφωση και στον επαγγελματικό προ-

σανατολισμό, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για ψυχαγωγία και τόσο άλλα, καλλιεργούν καθημερινά στη νεολαία την αβεβαιότητα για το αύριο.

- Τα προβλήματα αυτά τείνουν να επιταθούν διότι σήμερα, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, απέναντι σε μια ήδη ευέλικτη αγορά εργασίας οι πολιτικές περαιτέρω αύξησής της με άξονα κυρίως την μείωση του εργασιακού κόστους αποτελούν τη συνέχεια της ίδιας, μονομερούς αντίληψης, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Για τους νέους λοιπόν ανθρώπους όλα είναι «υπό αίρεση»: η απασχόληση, το ωράριο, η ασφάλιση, ο βασικός μισθός, η ψυχαγωγία, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες, η οικογένεια.

Είναι αυτή η νέα γενιά που ταιριάζει στη σύγχρονη Ελλάδα;

Η απάντηση είναι προφανής, όμως λύσεις πρέπει να βρεθούν άμεσα. Οι λύσεις των προβλημάτων των νέων εργαζόμενων εντάσσονται (και δεν πρέπει να αποκόπτονται) στα γενικότερα προβλήματα όλων των εργαζόμενων. Οι νέοι άνθρωποι μέσα από τα συνδικάτα, πρωτοπόροι, θα πρέπει να συμμετέχουν, να αμφισβητούν και να διεκδικούν.

Θα πρέπει να απαιτήσουν την ανατροπή του εφαρμοζόμενου άδικου τρόπου αναδιανομής του εισοδήματος διαμέσου των γενεών αλλά και γενικότερα του παραγόμενου πλούτου της ελληνικής οικονομίας. Να αντιδράσουν στο ρόλο της σύγχρονης «φιγένης» για τον οποίο τους προορίζουν.

Παράλληλα βέβαια με τους νέους, **οι δυνάμεις της εργασίας οφείλουν να αντιληφθούν τις σύγχρονες προκλήσεις** και να δραστηριοποιηθούν σε καινούργιους δρόμους **λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές νέες παραμέτρους:**

- εκείνη της **διεθνοποίησης** που επιβάλλει την διεθνοποιημένη παρέμβαση του κόσμου της εργασίας σαν το αντίδοτο απέναντι στην διεθνοποιημένη δράση και στη σημερινή κυριαρχία του πολυεθνικού κεφαλαίου. Μία τέτοια μορφή δράσης είναι ο θεσμός των ευρωπαϊκών συλλογικών συμβάσεων. Η μέχρι τώρα εξέλιξη καθιστά σχετικά ευκολότερη μια τέτοια πρακτική σε επίπεδο πολυεθνικών επιχειρήσεων (κυρίως στην Ευρώπη λόγω και της ύπαρξης των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχείρησης) ή ακόμα και σε κλαδικό επίπεδο από τη στιγμή που ήδη υφίστανται, π.χ. στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κλαδικές δομές συνδικάτων και εργοδοτών.
- εκείνη της **διεύρυνσης των δυνάμεων της εργασίας** με τις νέες κατηγορίες των «άτυπα» απασχολούμενων με καθεστώς δεύτερης ταχύτητας (μέσα και από την θεσμοθέτηση της προστασίας των

κοινωνικών τους δικαιωμάτων - εργασίας, εργασιακών σχέσεων, εργασιακού περιβάλλοντος και συνδικαλιστικών ελευθεριών), γεγονός που καθιστά αναγκαία την συνένωση και δημιουργική συνεργασία του τρίπτυχου: σταθερά απασχολούμενοι, ευέλικτα απασχολούμενοι και άνεργοι.

Η αντίθεση και η αντίσταση του συνδικαλιστικού κινήματος στην εργασιακή απορρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένα **διεκδικητικά αιτήματα επαναρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων**. Πρέπει να συνοδεύεται επίσης με τη διαμόρφωση μιας συνολικότερης ολοκληρωμένης απάντησης του εργατικού κινήματος και μάλιστα από τις θέσεις μιας εναλλακτικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που να απαντά στις ανάγκες των εργαζομένων και της διεθνοποιημένης κοινωνίας. Η παρέμβαση των συνδικάτων πρέπει να συνδεθεί ολόενα και περισσότερο με την προβολή και την **διεκδίκηση ενός εναλλακτικού σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με αύξηση της πλήρους, σταθερής και ασφαλούς απασχόλησης, με ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας και με αναβάθμιση της μισθωτής εργασίας**. Με γενικότερες δηλαδή δομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των δυνάμεων της εργασίας.

Βέβαια για να επιτευχθούν όλα αυτά, πρέπει οι νέοι άνθρωποι να πάρουν την πρωτοβουλία. Όχι όμως να εκχωρήσει η νέα γενιά τη διαχείριση των κοινών σε άλλους και να έρχεται μετά και να αμφισβητεί αυτούς. Η νέα γενιά πρέπει να πάρει την κατάσταση στα δικά της χέρια. Σήμερα υπάρχει χώρος να υπάρξουν διεκδικητικές μορφές συλλογικής έκφρασης. Υπάρχει χώρος να εκπροσωπηθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν υπό το καθεστώς της μερικής, της προσωρινής και υπό το καθεστώς όλων αυτών των ευέλικτων μορφών εργασίας. Υπάρχει μαγιά για την πολιτικοποίηση και την περαιτέρω διεθνοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να αναζωογονηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να μπορέσουν και πάλι οι νέοι άνθρωποι να πλαισιώσουν τα συνδικάτα και να αλλάξουν ακόμη και τις δομές τους, γιατί όχι;

Και επειδή πολλοί θέτουν στους νέους την ερώτηση: «Εσείς θα αλλάξετε τον κόσμο;», η απάντησή μας είναι ότι **προτιμούμε τους αιθεροβάμονες από τους ονειροκτόνους** και ότι όλοι μας οφείλουμε «να σπείρουμε ουτοπία, για να μπορέσουμε να θερίσουμε πραγματικότητα».

Γιάννης Πούγκος
Γραμματέας Νέων ΓΣΕΕ

Ενοποίηση ακάλυπτων χώρων μια πρόταση αναβάθμισης της ζωής στην Αθήνα

Πέντε είναι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας: **η έλλειψη πρασίνου, κοινωνικότητας, χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων και ασφάλειας.**

Οι κάτοικοι του κέντρου ζουν αποξενωμένοι, χωρίς ελεύθερους χώρους πρασίνου γι' αυτούς και τα παιδιά τους. Οι μετακινήσεις τους συχνά δεν είναι ασφαλείς. Παρκάρουν τα ΙΧ τους σε διπλή σειρά ή πάνω στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα οι πεζοί και τα ΑμΕΑ να μην μπορούν να κινηθούν. Υπάρχει άραγε ένα σχέδιο που να αντιμετωπίσει αυτήν τη συσσωρευμένη ασφυξία προς όφελος κάθε γειτονιάς της πόλης;



Στην καρδιά των οικοδομικών τετραγώνων του κέντρου υπάρχει ένας χώρος μη ορατός από τον δρόμο: οι ακάλυπτοι χώροι των πολυκατοικιών. Τηρουμένων των όρων δόμησης, οι χώροι αυτοί ανέρχονται στο 30% της έκτασης των οικοπέδων του κέντρου.

Στο άρθρο 12 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προβλέπεται η παραχώρηση σε κοινή χρήση των ακάλυπτων, μετά από συνέλευση των ιδιοκτητών ακινήτων ενός οικοδομικού τετραγώνου. Απαιτείται πλειοψηφία 65%. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ακάλυπτοι χώροι μπορούν να ενοποιηθούν, να τεθούν σε χρήση όλων των ενοίκων του οικοδομικού τετραγώνου και να διαμορφωθούν κατάλληλα, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας.

Για την εκτέλεση των έργων ενοποίησης προβλέπονται κίνητρα: είτε επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), είτε ανάληψη από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. του συνόλου ή μέρους των τόκων για δάνεια που συνάπτονται για τα έργα αυτά. Αν μάλιστα με την ενοποίηση δημιουργηθεί δευτερεύον δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, αποκλειστικά για πεζούς, αυξάνεται κατά 50% η επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο δίκτυο, χωρίς πάντως

να θίγονται οι υποχρεωτικά ακάλυπτοι χώροι.

Μια τέτοια παρέμβαση θα έχει ταυτόχρονα ευεργετικές συνέπειες στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στην κοινωνικότητα, στην απελευθέρωση πεζοδρομίων και στη στάθμευση.

Κατ' αρχάς, ο ενοποιημένος χώρος θα συμβάλει, ως χώρος συνάθροισης κοινού, στην καλλιέργεια νέων μορφών συλλογικότητας με τους γείτονες. Καθώς μάλιστα θα περιβάλλεται από κτίσματα, θα παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Αν σε τμήμα αυτού κατασκευαστεί υπόγειο parking, για τους κατοίκους του οικοδομικού τετραγώνου, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάθμευσης. Αυτό θα απελευθερώσει τον χώρο που σήμερα χρησιμοποιείται για στάθμευση οχημάτων γύρω από τα πεζοδρόμια. Έτσι θα διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια και θα φυτευτούν δέντρα επί αυτών. Πάνω από το υπόγειο γκαράζ, μπορεί να διαμορφωθεί πλατεία-αίθριο με πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους και ψηλά δέντρα, αλλάζοντας το μικροκλίμα της γειτονιάς.

Η εκτεταμένη ενοποίηση των ακάλυπτων θα ωφελήσει ισομερώς όλες τις γειτονιές της πόλης. Γιατί θα δημιουργήσει θύλακες πρασίνου παντού, όχι μόνο στις αυλές των εύπορων πολιτών. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις ανέξοδες ρητορείες στις δράσεις που δίνουν λύσεις. Να επιχειρήσουμε ευρύτερες συναινέσεις με τους πολίτες, αντί να συγκρουόμαστε μαζί τους. Ήρθε η ώρα να δημιουργηθούν πάρκα έξω από κάθε σπίτι, δίκτυο πεζοδρομίων σε κάθε γειτονιά, δίκτυο ποδηλατοδρόμων (με συμπλήρωση της νομοθεσίας). Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που σήμερα φαινομενικά δεν υπάρχει χώρος.

Τα αίθρια στην Αρχαία Αθήνα κι η σημερινή πολεοδόμηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μας δείχνουν τον δρόμο. Με κατάλληλο σχεδιασμό και ισχυρή πολιτική βούληση, αυτό που σήμερα φαντάζει ουτοπία, αύριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αρκεί να γυρίσουμε την πλάτη στη βίαιη επιβολή και να οραματιστούμε μια πόλη που αναπνέει και ζει.

Γιάννης Κοτσαμπασάκης
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος



Κώστας Τσόκλης

«Ζωντανή Ζωγραφική»

Ο Κώστας Τσόκλης παρουσιάζει μεγάλη έκθεση με τίτλο «Ζωντανή Ζωγραφική», στο «Σχολείον» (Πειραιώς 52, Πειραιάς), από τις 31 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου.

Για πρώτη φορά, παρουσιάζονται όλα μαζί τα έργα της «Ζωντανής Ζωγραφικής» του Κώστα Τσόκλη που δημιουργήθηκαν από το 1985 μέχρι σήμερα.

Μια έκθεση ιστορική που δεν είχε οργανωθεί ως τώρα, γιατί δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος για να στεγαστεί. Τελικά, ο χώρος βρέθηκε και είναι, όπως ο καλλιτέχνης τον ονειρεύτηκε: Ατέλειωτος, δυνατός, γεμάτος μνήμες. Είναι το «Σχολείον», στην οδό Πειραιώς 52. Το σύνολο των κτηριακών του εγκαταστάσεων καταλαμβάνουν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και στέγασαν κατά το παρελθόν το εργοστάσιο της Sanitas. Την ευθύνη του «Σχολείου» έχει η Ειρήνη Παπά με αρχιτέκτονα τον Μάνο Περράκη και η οποία το παραχώρησε ολόκληρο στον Κώστα Τσόκλη για την έκθεση αυτή.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, κτισμένες στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελούν εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Σήμερα, ένα μέρος του χώρου, περίπου 3.000 τ.μ., διαμορφωμένο κατάλληλα από τον καλλιτέχνη, θα στεγάσει τους 100 περίπου πίνακες μεγάλων και άλλοτε τεραστίων διαστάσεων. Μεγάλο μέρος των έργων της έκθεσης ανήκει στη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Οι πίνακες είναι συγκεντρωμένοι σε 11 ενότητες κάθε μια από τις οποίες παρουσιάζεται σε ιδιαίτερο χώρο.

11 μνημειακά έργα

Το «Καμακωμένο ψάρι» μαζί με τα πέντε «Ζωντανά πορτρέτα» (1985-1986)

Το «Φυλακισμένο πουλί» (1987)

Η «Μήδεια» (1989)

Ο «Οδοιπόρος» και τα τρία ζωγραφικά του πορτρέτα (1989)

Το «Σταυρωμένο γεράκι» (1993)

Η «Άρτεμις» (1997)

Οι «Άγγελοι του μέλλοντος» (2001)

Οι «Αναστάσεις» που παρουσιάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη (2003) σε μια αίθουσα 1.000 τ.μ.

Το «Δια μέσου» (2004)

Ο «Συμπερασματικός Οιδίπους» (2006)

Ο «Προμηθέας» έργο που εκτίθεται για πρώτη φορά (2009)

Διάρκεια έκθεσης: 31 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2009

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά: 17.00 – 22.00,

Σάββατο: 10.00 – 22.00, Κυριακή: 10.00 – 20.00

Πρωθυπουργός εν αναμονή, αναμένοντες βουλευτές



Το τελευταίο διάστημα η χώρα κυβερνάται από έναν πρωθυπουργό που συμπεριφέρεται ως εν αναμονή πρωθυπουργός και από συμπολιτευόμενους βουλευτές που μονίμως κάτι αναμένουν. Συνήθως ο κ. Καραμανλής περιμένει τις δημοσκοπήσεις, τις Βρυξέλλες, τις αποφάσεις της...δικαιοσύνης. Και όλα αυτά για να λάβει τις (όποιες) αποφάσεις του. Είτε αυτές αφορούν τη διενέργεια πρόωρων εκλογών, είτε τη λήψη πρόσθετων μέτρων, είτε την αποπομπή κάποιου στελέχους.

Από το καλοκαίρι και έπειτα, για πολλούς μήνες, δεν λειτουργούσε τίποτα στον κρατικό μηχανισμό, καθώς σε όλα τα γραφεία, υπουργικά και μη, πέρα από τη μπόχα από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ανέμεναν τον ανασχηματισμό και τις αλλαγές. Έναν ανασχηματισμό που "έσπασε" το μύθο ότι οι πρόωρες και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται. Και αυτό γιατί από τη ΔΕΘ και εντεύθεν όλοι έβλεπαν τον κ. Καραμανλή να διαπραγματεύεται με την κ. Μπακογιάννη, τον κ. Σουφλιά, τον κ. Αλογοσκούφη, τον κ. Αβραμόπουλο και τους Βατοπεδινούς για το αν επιθυμούν να μετακινηθούν, αν τους ενοχλεί η είσοδος του κ. Σαμαρά στο σχήμα, τι θα κάνει με τους γόνους(Κυριάκο Μητσοτάκη, Μιλτ. Βαρβιτσιώτη) κλπ. Ταυτοχρόνως όλο αυτό το διάστημα οι βουλευτές δεν έκαναν τίποτα, απλώς περίμεναν το περίφημο τηλεφώνημα του πρωθυπουργού, μπας και μπου στην κυβέρνηση.

Τελικώς ο ανασχηματισμός έγινε στις 7 Ιανουαρίου και ενώ όλοι ήλπιζαν ότι επιτέλους θα αρχίσει να δουλεύει, άρχισαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Τον Μάρτιο με λίστα, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, διπλές εκλογές τον Ιούνιο. Και πάλι τα μολύβια κάτω. Υπουργοί και βουλευτές τρέχουν από πίδα σε πίδα, από κομματική εκδήλωση σε εκδήλωση κλπ. "Για τον πολιτικό προέχει η περιφέρειά του", λένε. Και πάλι, δηλαδή, κανείς και τίποτα δεν δουλεύει διότι από το Μαξίμου βγαίνουν τα παραπάνω σενάρια. Οι βουλευτές, λοιπόν, περιμένουν τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός περιμένει τις Βρυξέλλες για να λάβει τις αποφάσεις του.

Οι κινήσεις του πρωθυπουργού, οι φράσεις του, η (ψευτο)παροχολογία, οι διαρροές των κυβερνητικών στελεχών "δείχνουν εκλογές". Παρά ταύτα υπάρχει ένα και μοναδικό ισχυρό επιχείρημα: Ποιος πρωθυπουργός πάει σε (πολύ) πρόωρες για να τις χάσει, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις; Η απάντηση είναι απλή: Ο κ. Καραμανλής. Και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός (δια)βλέπει ότι οι μήνες που έρχονται θα είναι πολύ χειρότεροι. Αντιλαμβάνεται ότι στις ευρωεκλογές μπορεί να συντριβεί και μετά "το μαγαζί δεν θα μαζεύεται". Γνωρίζει ότι η "ζωή" της κυβέρνησής του έχει ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2010, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τον Κάρλο Παπούλια.

Συνεπώς στο κυβερνητικό επιτελείο σταθμίζουν όλα όσα μπορούν να συμβούν ως τότε, πώς θα είναι η κατάσταση στην οικονομία(κυρίως η ανεργία) και (δια)κρίνουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Άσε που υπάρχει και το απρόβλεπτο που, με λίγες εξαιρέσεις, λειτουργεί εις βάρος της (όποιας) κυβέρνησης. Ο κ. Καραμανλής όλα αυτά τα γνωρίζει. Επιπλέον, παρόλο που γνωρίζει ότι οι αναποφάσιστοι πηγαίνουν με το ρεύμα (γι αυτό είναι σημαντικός ο δείκτης της παράστασης νίκης) εκτιμά ότι με μια καλή καμπάνια που θα επικεντρωθεί στο Καραμανλής VS Παπανδρέου, θα μπορέσει, όχι να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά να χάσει με μικρή διαφορά. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα ερωτήματα και τα σενάρια:

Θα θελήσει να παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ καλλιεργώντας το σενάριο της κεντροαριστερής παρένθεσης; Θα παραδώσει το κόμμα στην κυρία Μπακογιάννη, όπως φοβάται ο Γιάννης Μανώλης; Θα ασχοληθεί-ενδιαφερθεί με τη διαδοχή;

Απαντήσεις δύσκολες που θα δοθούν μετά το κυριακάτικο βράδυ των (ανοιξιότικων;)εκλογών. Όπως, επίσης, πολύ δύσκολες είναι απαντήσεις που θα κληθούν να δώσουν το ίδιο βράδυ το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ, δεδομένου ότι η αυτοδυναμία φαντάζει σενάριο όχι πολύ ρεαλιστικό...

ΥΓ: Το μεγάλο αγκάθι του πρωθυπουργού είναι ένα: Πως θα δικαιολογήσει τις πρόωρες, όταν η πλειονότητα της κοινής γνώμης δεν τις θέλει!

Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, ΑΥΓΗ

Από το βήμα της Βουλής

Με ερωτήσεις που κατατίθενται στην Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας από την Βουλευτή Α΄ Αθήνας Άννα Διαμαντοπούλου, συχνά μαζί με τους επίσης άμεσα αρμόδιους για θέματα παιδείας Βουλευτές Επικρατείας Θάλεια Δραγώνα και Ιωαννίνων Μιχάλη Παντούλα, τίθενται πολλά από τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, όπως :

Χωρίς ακαδημαϊκές και λειτουργικές προϋποθέσεις

τα 16 νεοϊδρυθέντα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ζητούνται στοιχεία για τον οικονομικό προϋπολογισμό λειτουργίας, το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και τις υποδομές στέγασης, στα 13 ΤΕΙ και 3 ΑΕΙ σε διάφορες περιοχές της χώρας που ιδρύθηκαν πρόσφατα και ανεβάζουν το σύνολο σε 513 τμήματα. Αφορμή ήταν η έλλειψη μελετών βιωσιμότητας των εν λόγω τμημάτων που πιθανότατα θα προστεθούν σε σωρεία άλλων που έχουν μείνει χωρίς σπουδαστές

Κενά και απλήρωτο προσωπικό σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης

Η ερώτηση αναφέρεται (1) στο πότε θα καταβληθούν αμοιβές στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που μένουν απλήρωτοι από τον Νοέμβριο, και (2) στις προθέσεις του Υπουργείου να αντιμετωπίσει το θέμα προσωπικού παράλληλης στήριξης, παρότι ήδη το έτος φθάνει στο τέλος του.

Προβληματική η ολοκλήρωση του έτους στο ΑΠΘ

Το πρώτο ερώτημα αφορά στο τι μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την άμεση διευθέτηση των

προβλημάτων ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή χρονιά και η νέα χρονιά να είναι χωρίς προβλήματα, και το δεύτερο για το αν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την πλήρωση των απαραίτητων θέσεων μελών ΔΕΠ, την ολοκλήρωση των υποδομών και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου σπουδών.;

Ανεκπλήρωτη υπόσχεση του Υφυπουργού Άμυνας

Θα εκπληρωθεί και πότε η δέσμευση παραχώρησης των παλαιών εγκαταστάσεων του 424 Σ.Ν. στο κέντρο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να αντιμετωπισθούν οι οξυτάτες ανάγκες του σε χώρους

Υποβάθμιση των Σχολικών Συμβούλων

Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για τους σχολικούς συμβούλους, ένας θεσμός που συστηματικά απαξιώνεται, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας;

Απαράδεκτη καθυστέρηση στην αποστολή συγγραμμάτων σε ΑΕΙ

Με την ερώτηση τίθεται το θέμα των ενργειών στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο ώστε να διορθώσει τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην αποστολή συγγραμμάτων και να μη κινδυνεύσει η εξεταστική, καθώς επίσης πως θα διασφαλίσει την ισονομία και ισότητα μεταξύ των φοιτητών που έχουν λάβει βιβλία και αυτών που ακόμα περιμένουν. Με ποια ενέργειες θα αποτραπεί η επανάλυση της φετινής κατάστασης και τα επόμενα χρόνια και πως μπορεί να αποσυνδεθεί η αποστολή συγγραμμάτων από τις σχέσεις ΥΠΕΠΘ - Πανεπιστημίων;

Αυτοδυναμία για έξοδο από την κρίση

Συνέχεια από σελ. 1

«Και στην οικονομία το ΠαΣοΚ αρχίζει να αποκτά την εμπιστοσύνη των πολιτών, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικές ρουτίνας. Σε αντίθεση με τα αποσπασματικά και προεκλογικής χροιάς μέτρα της ΝΔ, η χώρα - όπως έχουμε πει, χρειάζεται εξειδικευμένο διετές σχέδιο εξόδου από την κρίση για τη διαμόρφωση του οποίου δεν αρκεί ένα εκλογικό διευθυντήριο. Είναι ανάγκη να ζητηθεί η **συνεισφορά σημαντικών ελλήνων επιστημόνων** για συγκεκριμένες πολιτικές που αφορούν σε: αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους στη διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά. **Ανάπτυξη με μοχλό τις δημόσιες επενδύσεις** και τις κλαδικές πολιτικές- με άμεση αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. **Στοχευμένες παρεμβάσεις για ειδικές ομάδες**, οι οποίες δεν αντέχουν τις συνέπειες της κρίσης. Ενδειγμένες **διαρθρωτικές αλλαγές**, τις οποίες δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, γιατί αφορούν την επόμενη μέρα. Για πολλά από τα παραπάνω το ΠαΣοΚ έχει καταθέσει προτάσεις και στη Βουλή».

**"δεξιά ή αριστερά"
δεν ερμηνεύεται
με όρους του 1970**

• **Η άποψη που εκφράσατε για το άσυλο προκάλεσε τις αντιδράσεις ορισμένων συντρόφων σας. Θεωρείτε ότι η συζήτηση για το άσυλο είναι μια δεξιά συζήτηση;**

«Υπερασπιζομαι με το μυαλό και την ψυχή μου το άσυλο γιατί συμβολίζει και θυμίζει την πορεία της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερα ορατό διακύβευμα για το μέλλον του ελληνικού πανεπιστημίου. Κατεστραμμένα κτίρια, διαλυμένα εργαστήρια, καμένα βιβλία και χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι βρίσκουν κλειστή την πόρτα στη γνώση και στην έρευνα, αλλά και απέχουν από διαδικασίες και αποφάσεις, δεν έχουν σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Και ερωτώ: Τι το δεξιά ή αριστερό, προοδευτικό ή συντηρητικό, εξυπηρετεί αυτό το χάος; Επιτέλους ας πούμε όλοι τα πράγματα με το όνομά τους. **Η ερμηνεία του "δεξιά ή αριστερά", με όρους της δεκαετίας του 1970, δεν έχει τίποτα να προσφέρει.** Και αυτό όχι μόνο για το άσυλο. Σε ό,τι με αφορά, το προοδευτικό και αριστερό πρέπει να εξυπηρετεί το συμφέρον του λαού, το εθνικό και δημόσιο συμφέρον- που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή το μέλλον, δηλαδή η Ελλάδα. Και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω σε όλα τα θέματα».

**Ο πολιτικός διάλογος
δεν είναι κοινωνικό γεγονός**

• **Εφόσον ο διάλογος για την Παιδεία είναι «tabula rasa», όπως είπε ο νέος υπουργός Παιδείας κ. Αρ. Σπηλιωτόπουλος, σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε αυτόν, θέτοντας πιθα-**

νόν κάποιες προϋποθέσεις ή μια ατζέντα θεμάτων για συζήτηση;

«Η Παιδεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο χώρος για μικροκομματικές και άγονες αντιπαραθέσεις. Αντιστοίχως, **ο πολιτικός διάλογος δεν είναι ένα κοινωνικό και μιντιακό γεγονός.** Πέντε χρόνια μετά, με πέντε τουλάχιστον αποτυχημένες εξαγγελίες διαλόγου, δεν νοείται κυβέρνηση σε ρόλο συντονιστή στρογγυλού τραπέζιού με λευκά χαρτιά μπροστά της. Έχει πρόταση η ΝΔ; Ναι ή όχι; Εν πάση περιπτώσει, **το ΠαΣοΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση** που αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και φυσικά το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Θα είμαστε παρόντες σε όποια ουσιαστική προσπάθεια γίνει από την κυβέρνηση- όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου στη Βουλή με πρόταση και ατζέντα, αλλά **δεν μας αφορά άλλη μια πρωτοβουλία "μινεστρόνε"**, ένας διάλογος για προεκλογική κατανάλωση».

**Εθνική ανάγκη
η επένδυση στην παιδεία**

• **Μια από τις κεντρικές εξαγγελίες του κόμματός σας είναι η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 7%. Έχετε υπολογίσει πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα;**

«Είναι εγκληματικό να σπαταλάς χρήματα τα οποία δεν έχεις, αλλά είναι εθνική αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, να επενδύεις σε τομείς όπως η Παιδεία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για το αναγκαίο, νέο αναπτυξιακό μοντέλο και τη συνολική προοπτική της χώρας μας. Για αυτό και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε σαφές στη Βουλή ότι το 5% για την Παιδεία και το 2% για την έρευνα σε οριζόντια τετραετίες είναι δέσμευση. Θα κόψουμε από παντού χάριν της Παιδείας. Να θυμίσω μόνο ότι για τρίτο χρόνο τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ μένουν αναξιοποίητα...».

**Είμαστε απολύτως υπέρ
της διπλής ανάπλασης**

• **Επειδή γίνεται πολύς θόρυβος για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ποια είναι η θέση του ΠαΣοΚ για το θέμα;**

«**Είμαστε απολύτως υπέρ της διπλής ανάπλασης**, που είναι ζωή για την Αθήνα, και **υπέρ ενός σύγχρονου γηπέδου για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του.** Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ - που πρέπει να δημοσιοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν - χωρίς επιθέσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη λειτουργία των θεσμών. Να μην ξεχνάμε όμως πόσο επείγον και **σημαντικό θέμα είναι η συνολική παρέμβαση στον Ελαιώνα**, που για χρόνια έχει καθυστερήσει».

Διάλογος ουσίας και όχι επικοινωνίας

Συνέχεια από σελ. 1

τεραιότητων το Κόμμα της Αντιπολίτευσης την έχει ενσωματώσει στην προβληματική, αλλά και στις προγραμματικές του δεσμεύσεις. Όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να δούμε την ανάγκη του εθνικού κοινωνικού διαλόγου ευρύτερων συναινέσεων για το μεγάλο θέμα της παιδείας. ... Λευκοί πίνακες στις μέρες μας δεν υπάρχουν... Σε κάθε περίπτωση η ΓΣΕΕ έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη και να συμμετάσχει και να θέσει πλαίσιο προτάσεων, γιατί χρόνια τώρα επιδιώκει αυτό το διάλογο, αλλά τα όσα των κυβερνήσεων ήταν κλειστά. Ας ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει και όλοι θα αντιστοιχηθούν με τις ανάγκες της εποχής, με τις ανάγκες της χώρας για το μέλλον της.



Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, στο πλαίσιο ενημέρωσης των φορέων σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία και ειδικότερα για την πρόταση που αφορά στην Τεχνική Εκπαίδευση. Έγινε επίσης συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΤΕΕ για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, και συμφωνήθηκε να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις ώστε να υπάρχει μια αμφίδρομη πληροφόρηση.



Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 η κ. Άννα Διαμαντοπούλου επισκέφτηκε τη Νομαρχία Αθηνών και συναντήθηκε με το **Νομάρχη Αθηνών**, Γιάννη Σγουρό και με μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Ο κ. Σγουρός ενημέρωσε την κ. Διαμαντοπούλου για το έργο της Νομαρχίας Αθηνών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νομαρχία σε θέματα Παιδείας, όπως η ενοίκιαση κτηρίων και η μεταφορά μαθητών. Στη συνέχεια η κ. Διαμαντοπούλου παρουσίασε τις συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα θέματα της Παιδείας και ειδικότερα αυτά που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά και το θέμα των προβλημάτων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, για το οποίο τόσο η κ. Διαμαντοπούλου όσο και ο Νομάρχης Αθηνών, έχουν αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, απευθυνόμενοι στον πρωθυπουργό και αρμόδιους Υπουργούς, και έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Υπενθυμίζεται εδώ η πρωτοβουλία της κ. Διαμαντοπούλου, «Αθήνα, ξανά ζωή στο κέντρο» που προωθεί από την εκλογή της ως Βουλευτή Α΄ Αθήνας τον Σεπτέμβριο του 2007.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diamantopoulou.gr • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διάκου 20, 11743 - Αθήνα, τηλ.: 210 92 37 536

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στο «Διάλογο»

Μηνιαία Εφημερίδα - Διανέμεται Δωρεάν

Ιδιοκτήτης: "Αναπνοή στην πόλη", Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Μεγαλοπόλεως 1, Καλλιθέα 176 75, τηλ.: 210 94 31 572
Εκδότης • Διευθυντής: Σωκράτης Σαρινόπουλος • Αλμυρού 1, Αθήνα 104 40 • e-mail: anarpoi@sokratis.eu
Εκτύπωση: UNISSET - Γραφικές Τέχνες Ε.Π.Ε. • Μαυρομικλάη 4, 15 354 Γλυκά Νερά

