

Αναπνοή



Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση για τους πολίτες της Αθήνας

Τεύχος 4 • 1^ο Αύγουστου 2007

Οι αριθμοί
της καταστροφής
μέχρι σήμερα

Χωρίς άλλα σχόλια

Πάρνηθα

Καμένα 62.400 στρέμματα δάσους, με το 75% του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού να περιλαμβάνεται σε αυτά. Κάνκαν πάνω από ένα εκατομμύριο δέντρα κεφαλληνιακής ελάτης και χαλεπίου πεύκης. Αφανισμός σπάνιων ειδών χλωρίδας. Γενοκτονία πολλών ειδών σπάνιας πανίδας. Θανάσιμο πλήγμα για το σπανιότατο κόκκινο ελάφι.

Πήλιο

Καμένα 50.000 στρέμματα δάσους και 20.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Χάθηκε το 15% του δασικού πλούτου της περιοχής. Οξιές, πεύκα, καστανιές, πλατάνια αποκαΐδια, μαζί με πέντε σπίτια, ένα μοναστήρι, αγροικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους.

Λάρισα

Καμένα 16.000 στρέμματα με πλατύφυλλα και πεύκη. Δύο νεκροί, ένας τραυματίας. Καταστράφηκαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους.

Σκιάθος

Καμένα 2.500 στρέμματα δάσους και 500 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων με πεύκα και ελιές. Ένα σπίτι και τρεις αγροικίες.

Ρέθυμνο

Τρεις νεκροί, ένας τραυματίας και 1.500 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων καμένα

Η Συντακτική Ομάδα

Στάχτη και μπούρμπερη...

Δακρύσαμε στη θέα του μαύρου σύννεφου πάνω από την Αθήνα. Θυμώσαμε για να νεκρά ελάφια και τη νεκρή φύση. Βρίσαμε για την ανικανότητα όλων των κυβερνήσεων να διαφυλάξουν το δάσος. Στείλαμε μηνύματα. Φωνάξαμε. Διαδηλώσαμε. Πολύ ωραία όλα αυτά... Επί της ουσίας όμως; Το καλοκαίρι του 2007, θα μείνει στην ιστορία της χώρας καθώς χάσαμε τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στην Αττική. Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και αυτό που προέχει τώρα για όλους είναι, να υπάρξει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και σχέδιο μπορεί να υπάρξει μόνο αν αποτιμήσουμε τα λάθη για να μην επαναληφθούν.

Ούτε λίγο ούτε πολύ κατά την πρωθυπουργική άποψη έχουμε ένα κράτος μοντέλο, μετά την επανίδρυσή του από τη σημερινή νεοδημοκρατική κυβέρνηση. Αυτό το κράτος δεν έχει καμιά ευθύνη για την έκταση της καταστροφής στην Πάρνηθα, για τις καθυστερήσεις στην επέμβαση για την κατάσβεση της φωτιάς, για την ασυνεννοησία, για την ανεπάρκεια των μηχανισμών.

Πράγματι η Πάρνηθα είναι το αποκορύφωμα των καταστροφικών πυρκαγιών, αλλά και το μοντέλο της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών δράσεων. Μήπως και το Πήλιο, άλλωστε, δεν αφέθηκε στην τύχη του; Τα λάθη, όμως, επαναλήφθηκαν στην πυρκαγιά της Κρήτης, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εποχικοί πυροσβέστες και ακόμη ένας δίνει τη μάχη για τη ζωή του.

Εστάλησαν οι εποχικοί πυροσβέστες άοπλοι στη μάχη κατά τη φωτιάς. Χωρίς στολές, χωρίς εξοπλισμό -ούτε καν άρβυλα στα νούμερά τους έχουν οι εποχικοί. Εστάλησαν οι άμοιροι στο δύσβατο φαράγγι με ψεκαστήρες της πλάτης να σβήσουν τη φωτιά. Ελεος, είναι η φωνή αγωνίας των συναδέλφων τους.

Φαινόμενα ανεπάρκειας και έλλειψης πυροσβεστικών μέσων είχαμε και στη χθεσινή πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλη δασική έκταση στη Σκιάθο. Και δεν είχαμε εκεί ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τις μέρες της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα.

Κυριαρχούν παντού η προχειρότητα και η ανευθυνότητα, προπαντός στην εκτέλεση έργων, τα οποία εγκαινιάζονται για να εγκαινιαστούν λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε.

Αφού τα κατάφερε στα μεγάλα έργα η κυβέρνηση της επανίδρυσης του κράτους -του κομματικού, βεβαίως- ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του χτες να ασχοληθούν και με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Είναι τυχαίο, άραγε, που τους θυμήθηκε τώρα τους πολίτες, δηλαδή στην προεκλογική περίοδο; Κι αν θυμηθούν και οι πολίτες την ανοργανωσιά και τις πυρκαγιές;

Ο λανθασμένος σχεδιασμός των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών, η κακή εκτίμηση του κινδύνου, οι σοβαρές ελλείψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε προσωπικό και υποδομές, το πεσμένο ηθικό και η σωματική κόπωση των πυροσβεστών έθαψαν στις στάχτες τον δασικό πλούτο της χώρας. Αλλά στις φλόγες παίζεται και το προεκλογικό παιχνίδι των υποψηφίων βουλευτών, οι οποίοι σε... ανοιχτή ακρόαση με τη Γενική Γραμ-



Το καλοκαίρι του 2007, θα μείνει
στην ιστορία της χώρας
καθώς χάσαμε το μεγαλύτερο
πνεύμονα πρασίνου
στην Αττική

ματεία Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική, αλλά και τους υπουργούς Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, πιέζουν ώστε με την πρώτη σπύθα που θα ανάψει στην εκλογική τους περιφέρεια να καταφθάσουν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Στάχτη και μπούρμπερη η υπόλοιπη χώρα, που εκείνη την ώρα μπορεί να απειλείται σοβαρά. Αρκεί να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες των ψηφοφόρων. Ελλάδα -21ος αιώνας. Και μη χειρότερα.

Διαβάστε επίσης...

- Έγκλημα εκ προμελέτης στα ελληνικά δάση
- Η Πάρνηθα μπορεί να ξαναζωντανέψει, η Αθήνα μπορεί να ξαναζήσει
- Γιώργος Παπανδρέου : Το περιβάλλον αποτελεί πλεονέκτημα της Ελλάδας
- Μια ματιά



Έγκλημα εκ προμελέτης στα ελληνικά δάση



Όσο περνούν οι ημέρες και προστίθενται καθημερινά νέες περιοχές στον χάρτη των καμένων δασικών εκτάσεων, γίνεται ολοένα πιο επιτακτική η ανάγκη να μη συγκαλυφθούν τα λάθη και οι παραλείψεις των αρμοδίων.

Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν εντοπιστεί οι ελλείψεις της κρατικής μηχανής και ολόκληρος ο τύπος με δημοσιεύματα του έγκρουσε σε «ώπια μη ακουόντων» τους κινδύνους.

Με λύσεις της τελευταίας στιγμής- ενοικιαζόμενα ελικόπτερα, δεξαμενές στους δρόμους, την αστυνομία σε ρόλο δασοφύλακα, προεκλογικές προσλήψεις συμβασιούχων πυροσβεστών- η κυβέρνηση προσπαθούσε να προλάβει τα προβλήματα που αναμένοντο να προκαλέσουν οι δασικές πυρκαγιές και να αποφύγει εικόνες καταστροφής.

Ο πιο ζεστός χειμώνας της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με την ανομβρία, ήταν γνωστό, ότι είχαν μετατρέψει τα δάση σε εύφλεκτες ζώνες. Ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει στον υπουργό Δημόσιας Τάξης την αναγκαιότητα εκπόνησης σχεδίου που θα γλιτώσει την κυβέρνηση από καταστροφικές πυρκαγιές. «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν καταστάσεις σαν της Κασσάνδρας» ήταν το μήνυμα Καραμανλή. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, μήνα που παραδοσιακά λόγω καιρικών συνθηκών είναι ελάχιστες, οι πυρκαγιές αυξήθηκαν σε ποσοστό 350% και οι πυροσβέστες επενέβησαν σε 824 πυρκαγιές, αντί των 234 του Δεκεμβρίου του 2005.

Στον κύριο Καραμανλή παραδόθηκε και το απόρρητο σχέδιο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 2007, σύμφωνα με τον οποίο η αντιπυρική περίοδος προβλέπετο ν' αρχίσει την 1η Μαΐου, αντί της 1ης Ιουνίου που ίσχυε μέχρι τώρα.

Το μεγάλο ερωτηματικό όμως ήταν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ο στόλος θεωρείται γερασμένος και περιλαμβάνει πλέον 9 Κανατέρ CL-415, αεροπλάνα νεώτερης γενιάς, και 13 Κανατέρ CL-215, τα οποία πέρυσι πρόδωσαν την Πυροσβεστική στη Χαλκιδική. Πρόκειται για αεροσκάφη με ηλικία άνω των 30 ετών που δεν μπορούν πετάξουν σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και έμειναν καθηλωμένα τις μέρες της μεγάλης πυρκαγιάς. Τα αεροπλάνα αυτά ήθελε να ξεφορτωθεί ο Βύρων Πολύδωρας αλλά ο διαγωνισμός που θα ξεκινούσε για την αντικατάστασή τους δεν έγινε ποτέ. Επίσης υπάρχουν 18 πολωνικά PZL και 3 Γκρούμαν.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης για μια ακόμη χρονιά κατέφυγε στη λύση του δανεισμού ειδικών ελικοπτέρων για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες πυρόσβεσης. Πέρυσι είχε νοικιάσει 6 ελικόπτερα τύπου Σικόρσκι S-64 από την εταιρεία Έρικσον με νοίκιο 6 εκατομμύρια δολάρια το εξάμηνο για το καθένα. Επίσης είχαν νοικιαστεί και δύο ρωσικά MI-26 έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα για το εξάμηνο. Ο φετινός σχεδιασμός προέβλεπε την ενοικίαση 6 MI-26 από την εταιρεία Σκόρπιον και 4 Σικόρσκι, ενώ θα ενοικιαστούν και 5 ακόμη ελικόπτερα MI-8 ή KA-32. Για τα ελικόπτερα μάλιστα εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να ενοικιασθούν για 7 ή 8 μήνες αντί των 6 που γίνονταν μέχρι τώρα, με αντίστοιχη βέβαια επιβάρυνση στο κόστος

17 προτάσεις αναπνοής για το Λεκανοπέδιο

Η Πάρνηθα μπορεί να ξαναζωντανέψει, η Αθήνα μπορεί να ξαναζήσει



«Δ» ώστε στους πολίτες το δικαίωμα και τις ευκαιρίες να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη και τη διαχείριση» αυτό το μήνυμα φτάνει καθημερινά στα e-mail όλων μας. Οι πολίτες έχουν κινητοποιηθεί στους δρόμους και στα bloggs του Διαδικτύου αγωνιούν και προτείνουν αλλά οι υπεύθυνοι απλώς παριστάνουν ότι δεν ακούν. Αντιμετωπίζουν την πρωτοφανή αυτή κινητοποίηση των πολιτών που σπκώνονται σιγά – σιγά από τον καναπέ τους απλά ως άλλη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Στόχος του πολιτικού κόσμου, εκτός από την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς στο μικροκλίμα και την ποιότητα ζωής στην Αττική, πρέπει να είναι η αναστροφή του έντονου αισθήματος δυσπιστίας των πολιτών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μάρτυρες καταστροφών που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ στα περιστασιακά δάση της πρωτεύουσας. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι η Πεντέλη.

Οι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οφείλουν να προχωρήσουν σε άμεσες πρωτοβουλίες όπως;

- Δημιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Οικισμού.
- Άμεση κατάρτιση δασικών χαρτών με πρόγραμμα εκτεταμένων αναδασώσεων.
- Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου.
- Οριοθέτηση, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών που διαθέτουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία.
- Σύνδεση χωροταξικού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
- Επανεργοποίηση των Διοικητικών Συμβουλίων των τοπικών φορέων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
- Πρόληψη αυθαίρετης δόμησης και παράνομης κτήσης γης. Πρέπει να ξαναδοούν σε μηδενική βάση τους αποκαταρισμούς και τις καταπατήσεις καμένων δασικών εκτάσεων και να κατεδαφίσουν όλα τα παράνομα κτίσματα στην περιοχή.
- Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Δημόσια Διοίκηση.
- Μηχανισμός υψηλού επαγγελματικού επιπέδου συντονισμού όλων των εταιρειών και των φορέων διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
- Καταγραφή του συνόλου του φυσικού πλούτου της χώρας με την δημιουργία Πράσινων Εθνικών λογαριασμών.
- Θεσμική κατοχύρωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.
- Διαμόρφωση μιας νέας πράσινης συνείδησης με την συνεργασία της Αυτοδιοίκησης
- Να συσταθεί εξεταστική επιτροπή από τη Βουλή, η οποία με διακομματική συναίνεση θα εξέταζε ποια ήταν η τύχη των καμένων εκτάσεων της τελευταίας δεκαετιας.
- Οι πολιτικοί οφείλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, να σταματήσουν τις γενικόλογες ευχές που προκαλούν στους πολίτες έντονα αισθήματα δυσφορίας...

Κάτι πρέπει να αλλάξει

στη δασοπροστασία



Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών βασίζεται σε δύο παράγοντες. Πρώτος και κύριος είναι η πρόληψη, και σωστή πρόληψη σημαίνει μέχρι και μηδενισμό του κινδύνου.

Η καταστολή λειτουργεί δευτερευόντως και μόνο συμπληρωματικά. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, που για τα δάση γίνεται αξίωμα, γιατί στα δάση η εκδήλωση πυρκαγιάς σπανίως γίνεται αντιληπτή έγκαιρα.

Στην Ελλάδα το έργο προστασίας των δασών από τη φωτιά το έχουν αναλάβει, η Δασική Υπηρεσία



- Το δυναμικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να παραμείνει απλώς θεατής ή κριτής των κρατικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της Πάρνηθας. Πολίτες, τοπικοί φορείς, ΜΚΟ και εταιρείες πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Το κράτος οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει το ίδιο, υπάρχουν όμως και άλλα τόσα που μπορούν και πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Πρέπει να αγκαλιαστεί το νέο εθελοντικό κίνημα που διαμορφώνεται και που φαίνεται να ξαναζωντανεύει για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
- Να αναθέσουν συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος σε πολίτες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
- Πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα ίδρυσης ενός φορέα υπό την αιγίδα μιας μεγάλης περιβαλλοντικής οργάνωσης που θα συντονίζει τις εθελοντικές δράσεις, θα συστήσει ένα «πράσινο ταμείο» για την Πάρνηθα, θα μαζεύει χρήματα και δωρεές ιδιωτών και εταιρειών (τα οποία δύσκολα τα εμπιστεύεται κάποιος στο κράτος), θα υπολογίσει το κόστος και το χρόνο του έργου της αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησής του.

Διαμόρφωση μιας νέας «πράσινης» συνείδησης

Η Πάρνηθα δεν πρέπει να γίνει Πεντέλη. Και εάν σήμερα φαίνεται να μην αποδεχόμαστε την καταστροφή της πρώτης, δεν πρέπει να αποδεχτούμε και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δεύτερη. Η κατάσταση στην Πεντέλη είναι αναστρέψιμη. Το βόρειο-δυτικό τμήμα της Πεντέλης είναι ακόμα ένα όμορφο ζωντανό δάσος που χρειάζεται περισσότερη προληπτική προστασία. Δεν μπορούμε πλέον να κλείνουμε τα μάτια στα αυθαίρετα που έχουν ξεφυτρώσει αντί για δέντρα στα καμένα του 1995 και του 1998.

(Δ.Υ.) στον τομέα της πρόληψης και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) στον τομέα της καταστολής.

Αυτονόητο είναι, η επιτυχία αυτού του έργου να εξαρτάται από την ειλικρινή συνεργασία Δ.Υ. και Π.Σ. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Ενδεικτικό του πράγματος είναι το γεγονός ότι, ενώ η Δ.Υ. έχει υποχρέωση της παρουσίας επί μονίμου βάσεως εκπροσώπου της στο κέντρο επιχειρήσεων του Π.Σ., απαξιοί να το πράξει. Ακόμη, στον τόπο των πυρκαγιών η συνεργασία δασικών-πυροσβεστών είναι ανύπαρκτη. Και το άκρον άωτον της ανευθυνότητας είναι ότι η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων, αναφερόμενη στις τελευταίες πυρκαγιές, δηλώνει «Αναρμόδια».

Πρόληψη Δ.Υ., καταστολή Π.Σ. Το σχήμα αυτό ήταν το ιδανικό. Οι πυροσβέστες στο στοιχείο τους, το σβήσιμο των πυρκαγιών και οι δασικοί, που το δάσος είναι το σπίτι τους, δεν μπορεί παρά να το αγαπούν και να επιτελούν το καθήκον τους ευσυνείδητα. Σήμερα η σχέση αυτών των δύο φορέων, στους οποίους η πολιτεία εμπιστεύθηκε την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, θα έφθα-

νε στο κατώτατο δυνατό σημείο, ώστε να είναι αδύνατη η μεταξύ τους συνεργασία.

Με αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να ευοδωθεί οποιοδήποτε έργο, πόσω μάλλον αντιμετώπιση πυρκαγιών στα δάση.

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση, το πρόβλημα θα παραμείνει και η καταστροφή των δασών μας δεν θα έχει τέλος. Τα διάφορα άλλα που λέγονται, όπως συντονισμός, σχέδιο δράσης, είναι αναγκαία αλλά έχουν μικρότερη σημασία.

Επομένως, αδήριτη προκύπτει η ανάγκη της αλλαγής πολιτικής στον τομέα δασοπροστασίας. Ένα αποτελεσματικό μέτρο που θα συνέβαλλε στη βελτίωση της κατάστασης θα ήταν η παρακολούθηση εφαρμογής των προληπτικών μέτρων να είναι και καθήκον και του Π.Σ. Γιατί, επιτέλους, το Π.Σ. καλείται πάντοτε και τώρα και τότε που τη διεύθυνση του κατασβεστικού έργου την είχε η Δ.Υ., να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και πρέπει να έχει λόγο ολοκλήρου του φάσματος πυροπροστασίας στα δάση.

Γιώργος Παπανδρέου : Το περιβάλλον αποτελεί πλεονέκτημα της Ελλάδας



«Η προστασία του Περιβάλλοντος και η ανάδειξή του, ως ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα και την ανάπτυξή της, αποτελεί θέμα προτεραιότητας για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου ανοίγοντας τις εργασίες του «10ου Ετήσιου Συμποσίου της Σύμης», που πραγματοποιείται στην Πάρο.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ και του φετινού «Συμποσίου της Σύμης», είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην οικολογική καταστροφή από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές σημειώνοντας ότι, «η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανέλαβε τις ευθύνες που τις αναλογούν για την προστασία του Περιβάλλοντος, αλλά πολλές φορές είτε ήταν απύσχα, είτε ολιγώρησε, είτε με την πολιτική της μεγέθυνε προβλήματα, είτε δημιούργησε νέα», και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ σύντομα θα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας και θα αποκαταστήσει τις ζημιές, καταβάλλοντας αποζημιώσεις στους πληγέντες, και θα δημιουργήσει υποδομές που θα διασφαλίζουν το πολύτιμο αγαθό του Περιβάλλοντος. Ο Γ. Α. Παπανδρέου, κατέστησε σαφές ότι, το ΠΑΣΟΚ θα αποτρέψει με όλα τα μέσα, κάθε αυθαίρετη δόμηση στην περιοχή της Πάρνηθας και ζήτησε να γίνει άμεση χαρτογράφηση, αεροφωτογράφιση και να προχωρήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γ. Α. Παπανδρέου στο ρόλο που έχει παίξει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο αποκαλούμενος και «πράσινο Πατριάρχης» Βαρθολομαίος, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Σημείωσε ότι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, «περνάει και πάλι κρίσιμες στιγμές» και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χθεσινή ματαιώση της συναυλίας του Γ. Νταλάρα στην Κωνσταντινούπολη. «Η Ελλάδα είναι απαραίτητο να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα οποία είναι κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα από όλους, και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω των συναντήσεων και συζητήσεων που έχει με την Τουρκία».



Κάτω οι Εμπρηστές της ζωής μας



“Χιλιάδες

πολίτες διαδήλωσαν,
στο **Σύνταγμα**
για την καμένη Πάρνηθα,

«Όχι άλλο κάρβουνο! Να SOSουμε όσο πράσινο έχει απομείνει στην Αττική». Ήταν το σύνθημα. Παρασκευή 14 Ιούλη 2007.

Μαζεύτηκε κόσμος πάλι και γέμισε την πλατεία και τους γύρω δρόμους, μέχρι κάτω την Ερμού. Να σώσουμε ότι έχει απομείνει.

Ήταν το συναίσθημα των ανθρώπων που μαζεύτηκαν χθες. Άνθρωποι νέοι στην ηλικία και στην καρδιά, όμορφοι, με μια χαρά μεγάλη που είχαν καταφέρει -έστω και για λίγο, έστω και κατ'ελάχιστο- να σπάσουν την καθημερινή, τετριμμένη απραξία και να κατηφορίσουν προς το Σύνταγμα, να προσθέσουν όγκο στην διαμαρτυρία.

Στιγμές:

- Ενός λεπτού σιγή για τους τρεις σκοτωμένους δασοπυροσβέστες στο Ρέθυμνο.

- Πανώ: «ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»
- Τραγουδιστές, συνθέτες, μουσικοί χειροπιαστοί και ανθρώπινοι μπερδεμένοι με τον κόσμο. Ίσοι μεταξύ τους και ίσοι με τον κόσμο.
- Από κάποιο τραγούδι, από κάποια λόγια, όλο και κάποιον έβλεπες να σβήνει κρυφά και γρήγορα μια συγκίνηση από τα μάτια του.

Οι νέοι δεν είναι μόνο αυτοί που κατασκευάζει η τηλεόραση. Είναι και αυτοί που γελάνε στο μετρό, που αγωνιούν για το δάσος, που σπκώνουν τα χέρια στη συναυλία, που οδηγάνε τις πορείες, που αδημονούν να χειροκροτήσουν, που κάθονται στο δρόμο χωρίς να τους νοιάζει, που σπρώχνουν τον φίλο τους που είναι αναγκασμένος να ζει σε αναπηρικό καροτσάκι, που κρατάνε συνέχεια στο ένα χέρι το κράνος, που φιλιούνται κάτω από την λάμπα.

Η χθεσινή συγκέντρωση δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη γιατί ήταν αυθόρμητη και θυμωμένη και είχε σαν αποδέκτες αυτούς που αποφασίζουν και μπορούν να κάνουν κάτι για τον τόπο που ζούμε. Οι πολίτες έκαναν το χρέος τους και χθες ήταν όλοι εκεί. Ένα ευχαριστώ για αυτούς που πάλεψαν με την φωτιά και αύριο θα παλέψουν με έναν άδικο νόμο, ένα διαπλεκόμενο συμφέρον, κλπ.

Ένα κοριτσάκι, όχι πάνω από τεσσάρων συμπληρωμένων χρόνων, ψέλλιζε λογάκια σκαρφαλωμένο στους ωμούς του μπαμπά. «Μικρή πατρίδα, σώμα μου...» και χτύπαγε μισοαποτυχημένα παλαμάκια.

Μακάρι να θυμάσαι την χθεσινή συναυλία όταν μεγαλώσεις μικρούλα και να πράξεις τα ανάλογα. Γιατί μερικοί από εμάς έχουμε ξεχάσει.

Μια ματιά

» Αδιαφορία

Καμία επικοινωνία δεν υπήρξε με την Κομισιόν για αίτημα αποζημίωσης από το κοινοτικό ταμείο αλληλεγγύης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, το Πήλιο και άλλες περιοχές της χώρας μας.

Συνοδοιπόρος της Ελλάδας και η Κύπρος, δύο κράτη-μέλη που δεν έχουν «ενοχλήσει» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς και οι δύο χώρες έχουν επάρκεια πόρων και δεν θεώρησαν αναγκαίο μέχρι στιγμής να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση!

Με πρόταση της ευρωομάδας της Αριστεράς [και με πρωτοβουλία των Δημήτρη Παπαδημούλη και Κυρ. Τριανταφυλλίδη (ΑΚΕΛ)] έκτακτη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με τη συμμετοχή της Φερέρο - Βάλντερ.

» Το μέλλον

Η Αθήνα θα γίνει ακόμα πιο πυκνοκατοικημένη, οι ελεύθεροι χώροι θα μετατραπούν σε

είδος υπό εξαφάνιση, οι κυκλοφοριακές συνθήκες θα καθιστούν αδύνατη κάθε μετακίνηση από τη μια γειτονιά στην άλλη.

Στην έρευνα με τίτλο «Το Μέλλον της Αθήνας» που επιμελήθηκε ο διδάκτωρ, ειδικός σε θέματα Πολεοδομίας Αλέξανδρος Καρβούνος, περιγράφεται το «αύριο» του Λεκανοπεδίου ζοφερό. «Εάν δεν κάνουμε κάτι τώρα, η πορεία θα είναι μη αναστρέψιμη», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η αναλογία τετραγωνικών μέτρων πρασίνου ανά κάτοικο θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια», αναφέρουν τα συμπεράσματα της έρευνας.

»

Η πόλη της Αθήνας καλείται να διαχειριστεί το παρελθόν της αλλά και να αντιμετωπίσει τα νέα ερωτήματα των μητροπόλεων. Στις επιστημονικές τους αρχιτεκτονικές Γιώργος Γεράκης, Νίκος Καλογεράς, Γιάννης Κίζης, Τάσος Κωτσιόπουλος αναφέρθηκαν στα ανοιχτά ή κλειστά δημόσια κτίρια, που στεγάζουν

δημόσιες λειτουργίες, παράγουν πολιτισμό, αναβαθμίζουν τις οικονομικές ζώνες σε ορισμένες περιοχές, παρεμβαίνουν στο τοπίο της πόλης και στην αισθητική της. Και για την Αθήνα που χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονική ασυνέχεια τόνισαν πως έχει να εξετάσει την ένταξη των δημόσιων κτιρίων στον αστικό ιστό για να μη δημιουργήσουν προβλήματα, όπως πρόσθετη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού και εμπόδια στη διαμόρφωση πράσινου περιβάλλοντος.

» Φωνή λαού

Κεντρικά αιτήματα της εκδήλωσης ήταν, μεταξύ άλλων, «να αναδασωθούν τα καμένα, να προστατευτούν όσα δάση και δημόσιοι ελεύθεροι χώροι απέμειναν από τη βουλιμία των κατασκευαστικών συμφερόντων και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων για εκχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα και να διαφυλαχθούν και αξιοποιηθούν οι τελευταίοι μεγάλοι χώροι που θα μπορούσαν να γίνουν υποδοχείς πρασίνου και να αποτελέσουν 'ανάσα' για την Αθήνα».

» Ανιδιοτελής προσφορά

Τη συναυλία στήριξαν επίσης οι εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, Αυγή και οι ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, Ομοσπονδία Εργαζομένων στο υπουργείο Οικονομίας, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΕΤ-ΟΤΕ, οι σύλλογοι εργαζομένων στην Εθνική και την Εμπορική Τράπεζα, η ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η ΕΤΕ-ΔΕΗ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Στη συναυλία συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι Χρόνης Ανδονίδης, Καλλιόπη Βέττα, Φοίβος Δελιβοριάς, Ελελεύ, Χρήστος Θηβαίος, Γυμνά Καλώδια, Γιάννης Ιωάννου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Κίτρινα Ποδήλατα, Γιάννης Κούτρας, Κώστας Λειβαδάς, Locomondo, Σωκράτης Μάλαμας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Ορφέας Περίδης, Σπυριδούλα, Διονύσης Τσακνής, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μανώλης Φάμελος. Τη συναυλία παρουσίασαν οι ηθοποιοί Ρήγας Αζελός, Στέλιος Μάιντας και Κατερίνα Παπουτσάκη.

»

Η προσπάθεια έπιασε τόπο, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή για να απαιτήσουν την αναδάσωση της Πάρνηθας και να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το καλό.

Το κακό είναι ότι ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα και τους ίδιους πάνω-κάτω ανθρώπους να φτιάξουν τα πράγματα. Γι αυτό και πρέπει οι ανεξάρτητες πρωτοβουλίες να συνεχισθούν. Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν αρκετές και μακάρι να υπάρξει συνέχεια.

Επι της ουσίας τώρα οι απόψεις δίστανται για το πώς ακριβώς πρέπει να γίνει το ξαναζωντάνεμα της Πάρνηθας και των άλλων δασών που χάθηκαν μέσα σε λίγες μέρες. Γι αυτό και είναι σημαντικό να μην μείνει μόνο στα χέρια κάποιων. Είναι ευθύνη όλων μας....

Δεκαπενθήμερη Εφημερίδα - Διανέμεται Δωρεάν

Ιδιοκτήτης • Εκδότης • Διευθυντής:
Εκτύπωση:

Σωκράτης Σαρινόπουλος • Ξάνθου 28, Ελληνικό 16 777 • e-mail: socratis@socratis.eu
UNISET - Γραφικές Τέχνες Ε.Π.Ε. • Μαυρομικάλη 4, Γλυκά Νερά 15354

